



SYSSLINGEN

Medlemsblad 4, 2021 Årgång 28
ISSN 2003-3109

Kallelse

till årsmöte med Södra Roslagens släktforskarförening onsdagen den 24 november kl. 19.00 i Stora matsalen på Kanonen, Hamngatan 50, i Vaxholm.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av rösträknare tillika justeringsmän
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020.
7. Revisorerna berättelse avseende år 2020.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning år 2020.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2020.
10. Verksamhetsplan för 2022
11. Budget- och medlemsavgift för 2022
12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande samt tre stycken styrelseledamöter för åren 2022-2023
14. Val av en revisor för 2022-2023 samt en revisorssuppleant för 2022
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande





Föreningens adress:
Muskötvägen 2
184 60 Åkersberga

Styrelse:

Ordförande	Anita Järvenpää	070-629 25 32
<i>e-post:</i>	<i>anita.jarvenpaa@telia.com</i>	
Vice ordförande/ Sekreterare, <i>e-post</i>	Christer Lind	070-255 84 28
	<i>ch2.lind@roslagen.be</i>	
Kassör	Ingalill Hallberg	070-954 62 33
<i>e-post:</i>	<i>ingalillhallberg@telia.com</i>	
Ledamot	Torbjörn Claar	070-884 81 23
<i>e-post:</i>	<i>claar@telia.com</i>	
Ledamot	Tore Österman	070-542 05 05
<i>e-post:</i>	<i>toreosterman@gmail.com</i>	
Ledamot	Dick Fagerqvist	070-354 13 70
<i>e-post</i>	<i>dick.fagerqvist@gmail.com</i>	
Ledamot	Susanne Fagerqvist	070-722 14 12
<i>e-post</i>	<i>sysslingen@hotmail.com</i>	

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år
Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel. 070-722 14 12

Ansvarig utgivare: Anita Järvenpää
E-post: sysslingen@hotmail.com, eller
info@roslagen.be

Hemsida: blogg.roslagen.be
Hemsideskonstruktör: Ann Lundgren, Olle Keijser

För signerade bidrag ansvarar författaren.
Citat får göras ur Sysslingen om källan anges.

Medlemsavgift

Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor
för medlem under 25 år. Betalas till föreningens

plusgirokonto: 448 57 91-0

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

Innehåll

Kallelse	1
Förslag till dagordning	1
Redaktionen har ordet	2
Ordföranden har ordet	3
Verksamhetsberättelse Södra Roslagens släktforskarförening 2020	3
Revisionsberättelse	4
Resultat- och balansräkning 2020	5
Förslag till budget 2022	6
Förslag till verksamhetsplan 2022	6
Valberedningens förslag till ledamöter vid höstmötet 2021	7
Intressanta äldre kartor och flygbilder. ...	7
Johann Friedrich Böttger - Meissen porcelinets skapare	8
Boktipset	10
Var lite nyfiken!	11
Sysslingens datum för 2022	12
Ny medlem	12

*Nästa nummer av Sysslingen
kommer i februari/mars 2022
Manusstopp den 10 februari 2022*

Redaktionen har ordet

Ytterligare ett år närmar sig sitt slut. Ett år där vi inte har kunnat umgås som vanligt p.g.a corona. Nu börjar allt öppnas upp men det är nog bra att vi fortsättningsvis är lite försiktiga. I detta nummer finns handlingarna till vårt höstmöte. Vi har också fått in en trevlig artikel om meissenporcelin som vår ordförande Anita hjälpt till att redigera.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med förhoppningsvis mindre smitta i vår omgivning. Ta hand om er så kanske vi ses nästa år

Redaktören

E-post: sysslingen@hotmail.com



Ordföranden har ordet

Nu har äntligen restriktionerna släppts så mycket att vi har kunnat börja genomföra en del av våra ordinarie aktiviteter.

Vi har redan haft ett par medlemsmöten i Ljusterö, Vaxholm och Åkersberga. Släktforskarjouren är igång på biblioteken i Vaxholm och Åkersberga.

Vi har dessutom deltagit i Kulturnatten i Vaxholm. Vaxholms stadsbibliotek hade valt att inte ha lika många aktiviteter som vanligt, så vi var den enda aktivitet som vände oss till vuxna deltagare.

Den 24 november kommer vi äntligen att kunna hålla ett fysiskt höstmöte. För att lättare kunna hålla avstånd har vi i år beslutat oss för att hålla mötet i Kanonen i Vaxholm, i stället för på Vaxholms stadsbibliotek. Vi kommer, för att undvika trängsel, inte heller att bjuda in allmänheten till föredrag i år.

I januari kommer vi att ha ett nytt styrelsemöte för att planera nästa års verksamhet. Förhoppningsvis kommer då smittspridningsrisken ha minskat så mycket att vi under våren kan bjuda in till både studiebesök som våravslutning med utflykt.

Sist, men inte minst, vill vi redan nu önska er God Jul och Gott Nytt År!

Anita Järvenpää

Verksamhetsberättelse Södra Roslagens släktforskarförening 2020

År 2020 började som vanligt med medlemsmöten i Åkersberga, Vaxholm och på Ljusterö. Vi bedrev även jourverksamhet på biblioteken i Åkersberga och Vaxholm.

På släktforskningens dag i januari fanns vår förening på plats i Vaxholms stadsbibliotek. Årets tema var "Officerare och soldater – deras liv och bostäder". Anders Joninger, som är f d yrkesmilitär, höll ett intressant föredrag om officers- och soldatlivet i Vaxholm.

Vi genomförde också två studiebesök. Den 6 februari var vi på Centrum för näringslivshistoria i Bromma och den 20 februari besökte vi FamilySearch forskningscentrum inne i Stockholm.

I mars drabbades Sverige av coronapandemin. På grund av de restriktioner som infördes tvingades föreningen att ställa in all mötesverksamhet.

Vår redaktör, Susanne Fagerqvist, har under året tillsammans med våra medlemmar producerat fyra intressanta nummer av vår medlemstidning Sysslingen. Andelen medlemmar som valt att få Sysslingen via e-post har ökat och vårt behov av tryckta exemplar minskar

Under hösten skapade vår webmaster, Ann Lundgren, tillsammans med Olle Keijser en ”Medlemssida” på vår hemsida. Denna sida kräver inloggning, som mailats över till våra medlemmar. Tanken är att vi skall använda sidan till att lägga register och annat material som endast är tillgänglig för våra medlemmar.

Eftersom försäljningen av vår CD-skiva går trögt har vi börjat att, efter korrekturläsning av posterna, lägga ut delar av filerna i vår nya Medlemssida.

Vi har under året varken kunnat ha något vårmöte eller höstmöte. Vi skrev därför ihop ett protokoll för vår- och höstmöte per capsulam som vi lade ut i vår Medlemsida. Föreningens medlemmar ombads gå in och läsa igenom protokollet och komma med eventuella invändningar senast den 21 december. Samtliga möteshandlingar hade redan tidigare skickats ut i Sysslingen nr 1 2020.

Styrelsen har under året bestått av Anita Järvenpää, ordförande, Christer Lind, vice ordförande och sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör samt ledamöterna Torbjörn Claar, Dick Fagerqvist, Susanne Fagerqvist och Tore Österman. Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsemöte.

Södra Roslagens släktforskarförening har liksom tidigare år varit medlem i Sveriges Släktforskarförbund, Riksarkivets vänförening Pro Memoria och Föreningsarkiven i Stockholms län.

Medlemsantalet har under året sjunkit och var vid årets slut 145.

Vaxholm januari 2021

Anita Järvenpää
ordförande

Christer Lind
vice ordförande
sekreterare

Ingalill Hallberg
kassör

Torbjörn Claar
ledamot

Susanne Fagerqvist
Redaktör

Dick Fagerqvist
ledamot

Tore Österman
ledamot

Revisionsberättelse

För verksamhetsåret 2020 i
Södra Roslagens Släktforskarförening,
med organisationsnummer 802412-7774

Undertecknade valda revisorer för Södra Roslagens Släktforskarförening, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse av revisionen för perioden 1/1 – 31/12 2020.

Föreningens verksamhet har under året påverkats väsentligt pga Covid-19. Medlemsmöten och aktiviteter har skjutits upp och fysiska träffar har blivit digitalt. Information har lämnats till medlemmarna via hemsidan och egen tidning Sysslingen.

Vi har tagit del av mötesprotokoll och övriga handlingar, samt gått igenom räkenskaperna. Räkenskaperna är förda med god ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året, samt föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut stämmer överens med kassörens rapporter.

Vår revision har inte gett anledning till någon anmärkning beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet.

Föreningens ekonomiska ställning den 31 december 2020, visar ett överskott och vi tillstyrker att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Åkersberga 2021-01-28

Birgit Lindkvist

Lennart Elg

Resultat- och balansräkning 2020

Resultaträkning	2020-12-31	2019-12-31	Balansräkning	2020-12-31	2019-12-31
Intäkter	kronor	kronor	Omsättningstillgångar	kronor	kronor
Medlemsavgifter	18500	19875	Postgiro	8187	3833
Försäljn CD		380	Bank sparkonto	40000	40000
Övr intäkter not 2	5607	6154			
Summa intäkter	24107	26409	Summa tillgångar	48187	43833
Kostnader			Skulder		
Admin. Bankkost	-952	-1993	Förbetalda medl. avg	-3450	-1375
Program, hemsida not2	-9026	-6326	Förbetald skivinköp		
Avgift till förbundet not1	-3160	-2480	Summa skulder	-3450	-1375
Stämmoombud		0			
Medlemskap i fören.	-350	-350	Eget kapital		
Sysslingen	-7560	-7520	Balanserat resultat	-42458	-37358
Styrelsen	-1100	-1100	Redovisat resultat	-2279	-5100
Studiebesök	320	-1540	Summa eget kapital	-44737	-42458
Summa kostnader	-21828	-21309	Summa skulder och eget kapital	-48187	-43833
Årets överskott	2279	5100			

not1 avgift till förbundet 20 kr/medlem

not2 bidrag från Österåkers kommun

bidraget har används för programinköp och böcker

på grund av pandemin har inga studiebesök kunna göras

Åkersberga 11 februari 2021

IngaLill Hallberg

Förslag till budget 2022

Intäkter:	
Medlemsavgifter	18 000
Summa intäkter	18 000
Kostnader:	
Sysslingen	6 500
Förbunds och stämmokostnader	3 000
Abonnemang	6 000
Övriga kostnader	2 500
Summa kostnader	18 000
Över/underskott	0

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2021 d.v.s. 125:- per medlem och 25:- för medlem under 25 år.

Styrelsen förbehåller sig rätt att omfördela kostnaderna om behov uppstår.

Avgift till förbundet 24kr/medlem

Förslag till verksamhetsplan 2022

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal
2. Arrangera medlemsträffar i Ljusterö, Vaxholm och Åkersberga.
3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlemmarnas förslag.
4. Bemanna jourhavande släktforskare på lördagar i biblioteken i Vaxholm och Åkersberga, utom i maj-augusti.
5. Arrangera föredrag eller liknande vid föreningens stadgeenliga vår- och höstmöten
6. Arrangera våravslutning med utflykt
7. Ge ut fyra nummer av Sysslingen
8. Verka för att öka andelen mottagare av Sysslingen via e-post.

9. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CDn.
10. Inköpa och installera fler register/program på föreningens datorer
11. Delta i riksstämman och nationella släktforskar dagar samt eventuellt regionalt och lokalt samarbete

Valberedningens förslag till ledamöter vid höstmötet 2021

Funktion		Mandatperiod	Namn
Styrelseledamot	2 år	2022 - 2023	Anita Järvenpää
Styrelseledamot	2 år	2022 - 2023	Ingalill Hallberg
Styrelseledamot	2 år	2022 - 2023	Christer Lind
Styrelseledamot	2 år	2022 - 2023	Susanne Fagerqvist
Revisor	2 år	2022 - 2023	Lennart Elg
Revisorssuppleant	1 år	till 2022	Leif Gannert

Åkersberga i oktober 2021

Intressanta äldre kartor och flygbilder.

Alla häradskartor finns sammanställda till en enda stor karta. Har man t.ex. lokaliserat en gammal gård kan man bläddra mellan kartor och flygbilder över samma område. Det finns bra instruktioner till hur man gör. Kartorna och flygbilderna går också att ladda ner i mobilen och genom att klicka på symbolen till vänster för telefonens position kan man direkt se var man är och också se hur man rör sig på gamla kartor och flygbilder.

Flygbilder på kartbild.com

En annan länk som heter minkarta.lantmateriet.se den har en nutida karta över hela Sverige och flygbilder 1960 och 1975.

Eric Read

Johann Friedrich Böttger - Meissen porslinets skapare

Camilla Nygren född Böttger är hustru till vår medlem Örjan Nygren. Hon har flera intressanta personer bland sina anor och är femte generationen på sin fars sida till Daniel Wilhelm Böttger vars farbror Johann Fredrich Böttger var Meissenporslinets skapare.

Nedan kommer några utdrag ur hennes släkthistoria.

Anita Järvenpää

Johann Friedrich Böttger föddes i Meissen den 4 februari 1682. Han var son till en myntmästare i Magdeburg. Efternamnet kommer av tyskan "Bütte" = bytta och det därav härledda ordet för tunnbindare. Namnet förekommer i fyra olika stavningar: Böttger, Böttiger, Böttcher och Böttischer. I Sverige har dock endast formen Böttiger använts.

Johann var en begåvad tonåring som slukade kunskap och ständigt var sysselsatt med nya kemiska experiment. Han påstod sig bl.a. kunna framställa guld. Alkemister kunde antingen få stora förskott – eller hamna i en cell.

När Fredrik I hörde att Böttger påstod att han kunde framställa guld skickade han genast ut soldater för att fångsla honom. Böttger hann emellertid fly till närbelägna Sachsen, men greps då i stället av den sachsiska kurfursten August den starkes män. August ansåg att den vetenskapligt begåvade pojken tillhörde honom och gjorde därför Johann till livstidsfånge. Merparten av sitt korta liv (37 år) satt han inspärrad, oftast utan egentligt sällskap, med igenbommade fönster och under dödshot. Mellan perioder av intensivt arbete sjönk han ner i djupa depressioner, drack häftigt och gjorde regelbundna rymningsförsök. Först ett par år före sin död frigavs han. Guld framställde han förstås aldrig - däremot porslin.

År 1707 flyttade laboratoriet han verkade i ifrån den ensliga fästningen Königstein till bastionen Jungfernbastein i huvudstaden Dresden. Området, som tidigare varit en avrättningsplats, luktade illa. Hettan från ugnarna var bedövande. Arbetarna jobbade och sov i samma sotsvarta trasor. Johann arbetade på ett envist, kunnigt och metodiskt sätt. Efter varje försök förstod han alltmer av processen och som förste europé lyckades han, 27 år gammal, framställa porslin.

På nyårsdagen 1708 plockade han ut tre vita, genomlysta keramikföremål, ur ugnen. Johann trodde att han äntligen skulle bli en fri man. Så blev det inte. August den starke meddelade sin alkemist att han ville ha ersättning för alla investeringar han gjort. Böttger skulle leverera guld värt 60 miljoner thaler, en enorm summa, innan han försattes på fri fot.

Böttgers föremål visades upp under påskmässan i Leipzig 1710. Hit kom förmögna människor för att hitta lyxföremål. En lokal tidning skrev om kannor, tekoppar, turkiska kaffekoppar, flaskor och andra ting med en underbar lyster. Detta fick produktionen att ta fart. Böttger strävade outtröttligt efter nya dekorer och modeller och en elegant affär öppnades i Dresden. Samma år flyttades tillverkningsenheten till slottet Albrechtburg i Meissen, två mil bort. Manufakturen i Meissen är industrihistoria i både sin bästa och sämsta form. August var mycket stolt över att porslinet framställdes i



Figur 1 Johann Friedrich Böttger

Sachsen. Böttger tog personliga lån för att driva verksamheten. De reglerades aldrig. En tid hamnade han därför på gäldstugan och vid sin död 1719 ägde han ingenting - t o m möblerna var pantsatta.

Ett dilemma var att bevara porslinets hemlighet. Fabriksanläggningen i Meissen bevakades strängt och nyckelpersonerna fick inte lämna Sachsen, ändå sipprade kunskaperna ut. Trots detta blev Meissen ett av Europas mest framgångsrika företag. Verksamheten mångdubblades i takt med att porslinfebern kulminerade.

De schlesiska krigen 1740-1763, där hela Europa var inblandat, innebar slutet på Meissens porslinsvälde. När den preussiska armén siktades i november 1745 lät fabriksledningen förstöra brännugnarna och annan utrustning. Fredrik II:s plan var att flytta produktionen till Berlin, men han fick nöja sig med 52 lårar exklusivt porslin för att bättra på krigskassan. Samma sak upprepades 1756. Allt porslin i landet beslagtogs och auktionerades ut för att man skulle få kontanter till kriget. Dresden totalförstördes – slott, kyrkor, residens – och med detta en hel epok. Meissenfabriken klarade sig, men drivande i porslinstillverkningen var hädanefter Paris och Sèvres.



Meissenfabriken finns kvar. Den överlevde 1930-talets depression, andra världskriget och DDR-epoken. Föremålen från 1700-talet säljs till höga priser på auktionshus världen över. Många köpare är japaner och kineser. De anser att Meissenprodukterna är av högre kvalitet än deras eget exportporslin.

Det finns en familjeskröna om hur Johann upptäckte hur porslinet kunde framställas: På den tiden hade högt uppsatta personer peruker, som skulle pudras för att få det rätta utseendet, Han var anställd, snarade livegen, hos den sachsiske kurfursten August den starke för att framställa guld. Pudret tog slut och det måste ersättas. Man måste snabbt hitta något annat och fann då en vit lera och malde den till puder. Nackdelen var att perukerna blev väldigt tunga. Det var kaolinlera de hade hittat. Böttger anade att man kunde använda leran till porslin och 1708 lyckades han få ett vitt porslin, men först blev det ett brunt gods som var framställt av lergods från Meissen, egentligen lergods, och det kallades för det ”Röda porslinet”.



I Nordisk familjebok står det att Johann Friedrich var i apotekslära i Berlin, men måste fly därifrån för sina alkemiska funderingar skull till Dresden och anställdes av August II för att lära honom konsten att göra guld. Det finns en handskrivna avhandling av Böttger över detta ämne. Sedan han förstört stora pengar på sina experiment rymde han, men blev uppsnappad och användes sedan vid bearbetning av Sachsens mineralkällor. Därunder lyckades det honom att göra porslin av den bruna leran i Meissens grannskap (finns några exemplar på Nationalmuseet). 1709 började han tillverka vitt porslin, som var mycket sällsynt. 1710 blev han direktör för porslinsfabriken i Albrechtsburg.

1743 gifte sig Johann Fredrich Böttgers brorson Daniel Wilhelm Böttiger, född år 1700 i Preussen, men Magdalena Catharina Lothigia (1722-1786). Hon var dotter till borgmästaren i Visby, Hans Lothigius. Paret, som troligen hade träffats när han konditionerade på apoteket i Visby bosatte sig i Uppsala. Daniel var ovanligt lång, bröt starkt på tyska, odlade medicinalväxter och var god vän med Carl von Linné. Daniel ägde Akademiapoteket i Uppsala. 1766 brann huset ned. Själv bars han ut av studenter, men ingenting kunde räddas. Daniel Böttiger dog utarmad den 10 april 1777.

Magdalenas yngre syster, Clara Aurora Lothigia (1725-1771) var 1746 amma åt Gustav III och blev senare äldfru på Stockholms slott.

Camilla Nygren född Böttiger

Gammalt porslin

*En kung i Sachsen samlade porslin,
Men samlarvurmen blev en riktig sjuka.
Han bytte bort till kungen i Berlin
Sitt garde – tänk – mot en kinesisk kruka!*

*Femhundra man med hårpung och med puder!
Slikt dårhusdöd allt vanvett överbjuder
Från världens början – ja, så tycker ni.*

*Femhundra man med sabel och karbin,
Som preussarn visste att förträffligt bruka
I exercisen smidiga och mjuka,
I krig en mur, tänk, mot – en blå terrin!*

*Se ´n bytet gjordes, har ett sekel svunnit:
Femhundra tappra hjärtan brista hunnit
Den gamla krukans – hon står ännu bi.*

Carl Snoilsky.

Boktipset

Magnus Västerbro "Tyrannens tid – om Sverige under Karl XII"

I somras kom Magnus Västerbro ut med en ny bok med titeln "Tyrannens tid – om Sverige under Karl XII".

Boken ger en helt annan bild av "hjaltekonungen" Karl XII än den vi fick stifta bekantskap med i skolan.

I boken berättas om hur den enväldige Karl XII, som under drygt 20 år var utomlands och krigade, med en dåres envishet vägrade avsluta stridigheterna trots att Sverige var ett land i misär. Kriget krävde fler och fler soldater. Skatterna höjdes. Befolkningen var desperat. I boken får man, i krigets skugga, möta ett stort antal tragiska människoöden. En otroligt fängslande bok.

Anita Järvenpää

Var lite nyfiken!

Visst kan det vara tråkigt att släktforska. Man får tag på när anorna föds, gifter sig och dör. Det går ju fort med dagens teknik att fylla ett släkträd, men sedan då?

För att krydda sitt släkträd vore det ju roligt att finna lite anteckningar om sina anor. Har man militärer med befälsgrader brukar respektive regementsarkiv kunna ge lite information. Likaså artister och författare. Har du en författare som ingått i Svenska Akademien är du välförsedd med information. Varje efterträdare på stolen skall som introduktionsföredrag berätta om sin föregångares livsgärningar. Kontakta nobelmuseet och hoppas på den hjälp du vill ha. Har lyckats själv så jag vet att det går.

Men nu börjar det ta slut. Att sitta i magistrat och fullmäktige ger bara den text vederbörande framför å ämbetets vägnar. Det säger inget om hur man var som person. I samband med att personer dör kan nekrologer finnas i pressen. I första hand kollar man i lokalpressen.

Det är här mitt tips kommer in. Leta inte bara i födelse-, vigsel- och dödböcker. Ta dig igenom husförhörlängderna. Vissa präster var väldigt skrivglada och framförde långa haranger om sina medborgare. Jag visar här ett exempel jag stött på. Först såg jag att titeln *Fjärdingsman* var överstruken och att f.d. stenarbetare var ditskrivet. På samma sida står att frun var *platsvakt*, för vadå?

I adressfältet överst på sidan står *Vikbolandsjärnvägen* samt därefter *Gåsåkers anhalt*. Då förstod jag att frun fungerade som någon form av STINS. Möjligen att det fanns järnvägsbommar som också skulle fällas då tågen kom. Mer därom kan finnas i SJ-s arkiv. Det kan jag inte berätta om, men handlingarna finns hos Riksarkivet och kanske i Arninge om jag läst rätt i NAD. Allt nog, längre bak på raden i församlingsboken står varför han blev stenarbetare. Texten om varför han blev straffad finns i tingsrätt/rådhusrätt/häradsrätt dit man får gå för att komma djupare i förseelsen. Bilden längst ner är en kopia av texten och enligt dottern rörde det sig om 25 kronor.



Stenarbetare
Fjärdingsman
platsvakt

Tag denna text som lite läsövning. Den är från 1936 så den borde inte vara alltför knepig.



i ett år efter tillståndet straffid.
högas till straffarbete en är två månader samt t. påföljd enl. kap 19 § 2
Ovan av Bräbygdens häradsrätt den 2/3/36 domes en för ämbetsbrot
honom har till följd 9/10 36 nedan straff till straffarbete i 6 månader
riktigt dom, utan övervakning, samt bifogat honom från påföljd enl. kap 19
strafflagen.

Leif Gannert

Sysslingens datum för 2022

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via e-post eller vanligt brev till:

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be
brev: *Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.*

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivning. Se sid 2 i tidningen.

Utgivning

Nr 1 Februari/Mars Nr 2 Maj/Juni Nr 3 September Nr 4 November

Revisorer:

Birgit Lindkvist 070-219 92 17
Lennart Elg 08-540 619 96
Suppleant Leif Gannert 08-541 303 70

Valberedning:

Sammanställande Arne Sundberg 070-593 87 93
Carl-Göran Backgård 076-317 01 27
Rune Atling 072-327 43 53

Redaktionskommitté:

Susanne Fagerqvist Ulla Persson
Arne Sundberg Leif Gannert
Anita Järvenpää Olle Kungberg
Nils Lindgren Dick Fagerqvist
Lars Granath Tore Österman

Ny medlem

Bo Jonsson Vasavägen 8 184 94 Åkersberga

God Jul och Gott nytt År
önskar redaktionen

