



# SYSSLINGEN

Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20

## Kallelse

till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården i Ekbacken)

### *Förslag till dagordning:*

Mötets öppnande  
Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Val av rösträknare tillika justeringsmän  
Fråga om kallelse till mötet behörigen skett  
Godkännande av dagordning  
Styrelsens verksamhetsberättelse  
Revisorernas berättelse  
Fastställande av resultat- och balansräkning  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Val av ombud till riksstämman  
Val av valberedning  
Övriga frågor  
Mötets avslutande

Efter mötet lyssnar vi på ett föredrag av Tore Österman ”*Från mördare till nobelpristagare – släktforskning på Ljusterö*”.

Hjärtligt välkomna! Frukt och dryck serveras!



Ta med det här numret av Sysslingen till mötet!



**Föreningens adress:**  
Guckuskovägen 12,  
184 35 Åkersberga

**Styrelse:**

Ordförande	Anita Järvenpää	08-541 338 19
<i>e-post:</i>	<i>anita.jarvenpaa@roslagen.be</i>	
Sekreterare	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
<i>e-post:</i>	<i>cg@roslagen.be</i>	
Kassör	Ingalill Hallberg	08-540 233 83
<i>e-post:</i>	<i>ingalillhallberg@roslagen.be</i>	
Ledamot	Torbjörn Claar	08-541 377 38
<i>e-post:</i>	<i>claar@roslagen.be</i>	
Ledamot	Christer Lind	08-541 310 75
<i>e-post:</i>	<i>ch2.lind@roslagen.be</i>	
Ledamot	Lars Enulf	08-768 13 27
<i>e-post:</i>	<i>enulfpost@gmail.com</i>	
Ledamot	Olle Keijser	08-540 693 07
<i>e-post:</i>	<i>okeijser@roslagen.be</i>	

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år  
Bidrag kan sändas till redaktören Susanne Fagerqvist,  
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel 08-540 653 26

**Ansvarig utgivare:** Anita Järvenpää  
**E-post:** [sysslingen@hotmail.com](mailto:sysslingen@hotmail.com), eller  
[info@roslagen.be](mailto:info@roslagen.be)

**Hemsida:** [www.roslagen.be](http://www.roslagen.be)

**Hemsideskonstruktör:** Olle Keijser

För signerade bidrag ansvarar författaren.  
Citat får göras ur Sysslingen om källan anges.

**Medlemsavgift**

Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor  
för medlem under 25 år. Betalas till föreningens

**plusgirokonto: 448 57 91-0**

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

## Innehåll

Kallelse.....	1
Redaktionen har ordet .....	2
Medlemsavgiften 2013 .....	3
Ordföranden har ordet .....	3
Verksamhetsberättelse för 2012 .....	3
Revisionsberättelse.....	5
Resultat- och balansräkning .....	5
Val vid vårmötet.....	6
Sydowska mordet .....	6
SBL – Svenskt biografiskt lexikon finns nu gratis på nätet .....	8
SCB släpper handlingar från 1942! .....	8
Vaxholmsgruppen har fått ny lokal .....	8
Släktforskningens dag och Grill .....	9
Två systrar. Giftna med varandra .....	9
Var det bättre förr? .....	10
EXCEL som registerprogram, del 1 .....	11
Problem med föreningens- och andra släktforskarskivor .....	13
William Kopsen, fortsättning .....	14
Hembakning .....	15
Sysslingens datum för 2013 .....	16
Nya medlemmar .....	16

## Redaktionen har ordet

I detta nummer finner du kallelsen till föreningens vårmöte. Som vanligt har Anita och Leif bidragit med flera intressanta artiklar. Vi har även fått trevliga artiklar från Arne och Björn.

I vår datahörna startar Leif en artikelserie om Excel.

Vid ett flertal tillfällen har vi fått frågan om varför vissa program inte fungerar efter installation. Dick har hittat en eventuell lösning till detta. Det kan ni också läsa om i detta nummer.

För övrigt får vi önska er en trevlig vår och sommar med hopp om en del forskning, trots det fina väder vi hoppas på.

Släktforskardagarna kommer detta år att äga rum i Köping i slutet av augusti. Mer information om detta kommer i nästa nummer.

Med hopp om trevlig läsning.

*Susanne Fagerqvist*

***E-post: [sysslingen@hotmail.com](mailto:sysslingen@hotmail.com)***

*Nästa nummer av Sysslingen  
kommer i augusti 2013  
Manusstopp den 1 juli 2013*

# Medlemsavgiften 2013

Vi vill påminna om att det är hög tid att betala medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 125 kronor per medlem.

Medlemmar under 25 år betalar 25 kronor. Medlemsavgiften sätts in på föreningens **plusgirokonto: 448 57 91-0**. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell e-postadress.

---

## Ordföranden har ordet

När jag för cirka ett år sedan satt och gnällde över att vintern var mörk och kall fick jag ett mail från en av våra medlemmar, som talade om att jag hade fel. Han tyckte att det hade varit en fantastiskt vacker vinter. Jag, som då åkte hemifrån vid 6-tiden på morgonen och inte kom hem förrän det hunnit bli kväll, förstod ingenting. För mig var alla vintrar mörka, kalla och tråkiga. Nu, när jag har förmånen att få vara hemma på dagarna, förstår jag bättre vad han menade. Jag har utnyttjat de soliga, vackra vinterdagarna till timplånga promenader på Djurgården och Skeppsholmen. Vi har förmånen att bo i ett fantastiskt, vackert land!

Idag är det emellertid inget promenadväder. Det snöar och blåser och jag känner inte för att gå ut. När jag har skrivit klart mina bidrag till Sysslingen tänker jag i stället ägna mig åt att arbeta några timmar med att registrera uppgifter till den nya dödsboken.

Jag håller också på att försöka boka någonting för vår våravslutning. Ingenting är definitivt ännu, men om allting går i lås kommer vi lördagen 1 juni att arrangera en visning av Bogesunds slott. Mera information om detta kommer på vår hemsida och via mail.

*Anita Järvenpää*

---

## Verksamhetsberättelse för 2012

Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släktforskarförbund, Riksarkivets Vänner, Föreningsarkiven i Stockholms län och Föreningarnas lokal, ideell förening i Vaxholm.

Styrelsen har bestått av Anita Järvenpää, ordförande, Olle Keijser, vice ordförande, Carl-Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Torbjörn Claar, Lars Enulf och Christer Lind. Den har haft fem protokollförda möten.

Kommentarer till den på höstmötet 2011 beslutade planen:

1. Medlemsantalet har under året legat stilla och var vid årets slut 237.
2. Som tidigare har månadsmötena för medlemmarna hållits hela året utom i juni-augusti, både i Åkersberga och Vaxholm. Ibland har något särskilt ämne förberetts och avhandlats och ibland har deltagarnas spontana frågor tagits upp till diskussion. Datastugor, med frågor om datorer, program och dataregister, har också hållits i Åkersberga och Vaxholm samma månader, i regel två veckor efter månadsträffen. Försök har gjorts att hålla några träffar i Åkersberga på kvällstid i Vita Huset, för att ge bättre möjlighet att delta för medlemmar i förvärvsarbete, eller som inte kan komma loss på eftermiddagar. Men utfallet blev klen, och därför har en återgång till

eftermiddagar skett. Månadmötena och datastugorna har varit välbesökta, ofta runt 20 deltagare.

3. Inga förslag till studiebesök, forskarkvällar eller liknande har framförts från medlemmarna.
4. Föreningen har hela året utom juni-augusti ställt upp med någon eller några medlemmar som Jourhavande släktforskare på lördagar i Vaxholms och Åkersberga bibliotek. Programmet har även 2012 gett flera nya medlemmar som resultat.
5. Vårmötet hölls i Vita huset, Åkersberga, den 1 mars, då Rose-Marie Axelsson och Gunnar Sjöberg berättade om sin släktforskning. Höstmötet hölls på Vaxholms bibliotek den 22 november, då Carl-Uno Sjöberg höll föredrag med titeln *Drottning, greve och kamrer, tre historiska Vaxholmare*.
6. Våravslutningen hölls den 12 maj med guidning på Vaxholms kastell, med 18 deltagare. Höstavslutning med Lucia anordnades inte.
7. Carl-Göran Backgård höll i Studieförbundet Vuxenskolornas regi introduktionskurser i släktforskning på våren och hösten. Andra nybörjare har tagits om hand av Jourhavande släktforskare, se punkt 4.
8. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har som tidigare år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll.
9. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post har stigit en aning och ligger vid årets slut på 62 %.
10. Försäljningen av Vaxholm-Österåker-CD:n har nästan helt upphört under 2012.
11. En av de tre datorerna vi hade 2011 har gått sönder och inte ersatts. Abonnemangen på SVAR och AD OnLine på våra två kvarvarande datorer har förlängts. För samma datorer har också registren Rotemannen och Begravda i Sverige 2 inköpts.
12. Susanne Fagerqvist deltog som vårt ombud på riksstämman i Gävle och i redaktörskonferensen. Anita Järvenpää deltog i ordförandekonferensen. Släktforskningens dag genomfördes både i Vaxholm och Åkersberga. Något regionalt samarbete har inte ägt rum.

Övrig verksamhet:

- Under året har föreningens arkiv deponerats i Vaxholms stadsarkiv.
- Vi har blivit uppsagda från Föreningarnas lokal på Pilgatan i Vaxholm från den 1 februari 2013, men en ny lokal har utlovats av kommunen.

Vi framför vårt tack till biblioteken i Åkersberga och Vaxholm, hembygdsföreningarna i Vaxholm och Österåker samt Föreningarnas lokal, ideell förening, i Vaxholm för ett gott samarbete i vår verksamhet. Bland annat har vi därigenom disponerat lokaler utan kostnad. Sist men inte minst vill vi tacka alla aktiva medlemmar i föreningen för gott samarbete och goda insatser under året.

Åkersberga den 1 februari 2013.

Anita Järvenpää  
ordförande

Olle Keijser  
vice ordförande

Carl-Göran Backgård  
sekreterare

Ingalill Hallberg  
kassör

Torbjörn Claar

Lars Enulf

Christer Lind

# Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för 2012. Granskningen har skett enligt god revisionssed.

Granskningen ger inte anledning till anmärkningar och vi förslår därför vårmötet:

att fastställa resultat- och balansräkningen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Vaxholm 2013-01-09

Åkersberga 2013-01-14

Ulla-Lena Lindström

Len Blomgren

## Resultat- och balansräkning

Resultaträkning			Balansräkning		
	2012-12-31	2011-12-31		2012-12-31	2011-12-31
<b>Intäkter</b>	<b>kronor</b>	<b>kronor</b>	<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>kronor</b>	<b>kronor</b>
Medlemsavgifter	28475	23900	Postgiro	1913	2522
Försäljn CD	960	1510	Bank sparkonto	18374	15449
Övr int. Ränta	1101	4277		<b>20287</b>	<b>17971</b>
<b>S:intäkter</b>	<b>30536</b>	<b>29687</b>	Inventarier	3654	9184
<b>Kostnader</b>			<b>Summa tillgångar</b>	<b>23941</b>	<b>27155</b>
Administration	-5041	-2393	<b>Skulder</b>		
Dataprogram, hemsida	-7504	-7204	Förbetalda medl. avg	-2000	-2175
Avgift till förbundet not1	-2868	-3120	<b>Summa skulder</b>	<b>-2000</b>	<b>-2175</b>
Stämooombud	-4836	-5983	<b>Eget kapital</b>		
Medlemskap i fören.	-350	-100	Balanserat resultat	-24980	-30436
Sysslingen	-5976	-6441	Redovisat resultat	3039	5456
Styrelsen	-1470	-1050	Summa eget kapital	<b>-21941</b>	<b>-24980</b>
Avskrivning	-5530	-8852	<b>Summa skulder</b>	<b>-23941</b>	<b>-27155</b>
<b>S:a kostnader</b>	<b>-33575</b>	<b>-35143</b>	<b>och eget kapital</b>		
Årets överskott					
Årets underskott	<b>-3039</b>	<b>-5456</b>			

not1 avgift till förbundet 12kr/medlem

# Valberedningens förslag vid vårmötet

Ordförande vid vårmötet

Anita Järvenpää

Sekreterare vid vårmötet

Carl-Göran Backgård

Justerare tillika rösträknare

Valberedningen, sammankallande

Olle Sellström

Valberedningen

Arne Sundberg

Valberedningen

Tore Liljegren

---

## Sydowska mordet

För en tid sedan läste jag Helena Henschens bok ”I skuggan av ett brott”, som handlar om mordet på hennes morfar Hjalmar von Sydow. Bakgrunden är följande:

Den 7 mars 1932 ägde ett av 1900-talets mest uppmärksammade mord, de s.k. ”Sydowska mordet” rum. I familjen von Sydows åttarumsvåning på Norr Mälarstrand 24 i Stockholm misshandlades häradsövdingen och Svenska Arbetsgivarförbundet (SAFs) ordförande Hjalmar von Sydow, hans hushållerska Karolina Herou och hembiträde Ebba Hamn då brutalt till döds.

Mordet upptäcktes när von Sydows yngsta dotter Marianne och hennes kusin Monica kom hem från skolan. De kände på sig att det var någonting ”konstigt” i lägenheten och tillkallade polisen. Miss-tankarna riktades mot Hjalmar von Sydows 23-årige son Fredrik och hans hustru Ingun, som strax innan hade setts i huset av flera vittnen.

När efterlysningen skickades ut befann sig paret von Sydow på flykt mot Uppsala. Under resans lopp besökte de flera affärer och även ett antal restauranger. När de anlände till Uppsala gick de till restaurangen Gillet och beställde in champagne och ostron, som de intog tillsammans med några vänner, som de stött på. De var välkända i Uppsala och polisen kom snabbt till platsen.

När man bad Fredrik von Sydow komma ut i vestibulen för att möta polisen, reste sig paret och gick mot en trappa där Fredrik efter att snabbt ha kysst sin fru, avlossade ett skott mot hennes huvud och sedan sköt sig själv. Båda avled omedelbart. Paret efterlämnade en treårig dotter.

Det har aldrig blivit helt klarlagt varför och hur mordet inträffade. Välkänt är att Fredrik hade vidlyftiga alkoholvanor, kanske även missbrukade narkotika och hade stora skulder som oftast fadern tvingades betala.

*Anita Järvenpää*



<p>Christian Fredrik von Sydow F 1788-09-06 Hässleby D 1836-08-05 Borås Apotekare</p>	<p>Nils Ludvig von Sydow F 1750-03-12 Kläckeberga D 1837-07-19 Sofia, Jönköping Krigskommissarie</p>	<p>Christian Fredrik von Sydow F 1714 Pommern D 1773-05-12 Kläckeberga Frälseinspektör</p> <hr/> <p>Christina Wahlsten F 1717-04-28 Ryssby D 1753-10-30 Kläckeberga</p>
<p>Johan Fredrik von Sydow F 1826-11-03 Borås D 1855-09-21 Lund Häradshövding</p>	<p>Engela Benedikte Heller F 1764-06-29 Vimmerby D 1807-06-29 Karlstorp, Vetlanda</p>	<p>Axel Heller F 1728-01-07 Vimmerby D 1766-11-10 Vimmerby Rådman</p> <hr/> <p>Catharina Magdalena Ekerman F 1733-08-18 Linköping D Efter 1772 (Då gift Bergman)</p>
<p>Johanna Maria Rydin F 1795-12-10 Kristine, Göteborg D 1866-01-07 Borås</p>	<p>Börje Henrik Rydin F 1760 D 1822-08-27 Kristina, Jönköping Handlare</p>	
<p>Adolf Hjalmar von Sydow F 1862-08-22 Växjö D 1832-03-07 Kungsholm, Stockholm</p>	<p>Hedvig Charlotta Grönwall F 1768-07-20 Kristina, Jönköping D 1839-04-13 Kristina, Jönköping</p>	<p>Samuel Grönwall F 1729-04-18 Eksjö Handelsman</p> <hr/> <p>Sara Margareta Hamdell</p>
<p>Adolf Fredrik Edgren F 1801-04-25 Ny, Värmland D 1840-10-09 Gunnarskog Brukspatron</p>	<p>Erik Edgren F 1767-09-21 Ölserud D 1818-11-11 Gunnarskog Assessor</p>	<p>Johan Ersson Edgren F 1724-01-19 Ed D 1789-01-10 Eskilssäter Förvaltare</p> <hr/> <p>Anna Christina Kjellqvist F 1728 D 1796-03-23 Karlstad</p>
<p>Ida Alexia Elisabet Edgren F 1829-11-17 Gunnarskog D 1909-02-25 Hedvig Eleonora, Stockholm</p>	<p>Ulrika Kjellin F 1782-08-12 Karlstad D 1810-07-30, Jösse, Ny</p>	<p>Adolf Fredrik Kjellin F 1750-01-08 Kroppa Prästgård D 1819-07-16 Sunne Prästgård Kyrkoherde</p> <hr/> <p>Margareta Ulrika Engholm F1757-12-22 Grava D 1821-06-19 Jösse ,Ny</p>
<p>Ulrica Katarina Unger F 1802-05-16 Brunskog D 1887-01-08 Åmål</p>	<p>Magnus Unger F 1747-05-15 Karlstad D 1805-02-17 Brunskog Kyrkoherde</p>	<p>Johan Bernhard Unger F 1717-06-24 Tångeröse, Örebro D 1788-02-21 Brunskog Prost och kyrkoherde</p> <hr/> <p>Anna Elisabet Hasselström F 1712-05-08 D 1750-04-27 Karlstad</p>
	<p>Kerstin Olsdotter Berg F 1767-03-21 Brunskog D 1840-06-19 Brunskog</p>	<p>Olof Olofsson F 1736-01-01 Östra Stömne, Stavnäs D 1808-01-08 Brunskog Bonde</p> <hr/> <p>Ingegerd Ersdotter F 1745-05-12 Brunskog D 1812-08-23 Brunskog</p>

## **SBL – Svenskt biografiskt lexikon finns nu gratis på nätet**

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (mars 2012) omfattar A-Ström. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

SBL är en del av Riksarkivet och utgivningen finansieras med statliga anslag. Fram till år 2011 har 33 band publicerats. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

Du hittar SBL under adressen <http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx>

*Anita Järvenpää*

---

## **SCB släpper handlingar från 1942!**

Varje årsskifte släpper Statistiska Centralbyråns arkivhandlingar som innehåller personuppgifter. På grund av den 70-åriga sekretessgränsen är det 1942 års personuppgifter som släpps i år.

Det är främst handlingar från kyrkoarkiven, födelse-, dop- och församlingsböcker som har blivit publicerade.

*Anita Järvenpää*

---

## **Vaxholmsgruppen har fått ny lokal**

Fr.o.m den 1 februari är det tänkt att vi ska hålla våra månadsmöten och datastugor på Hamngatan 50 (f d Lägerbacken) i stället för Pilgatan 6. Orsaken är att Vaxholms kommun beslutat att säga upp lokalen på Pilgatan 6. Våra saker är överflyttade, men vi har ännu inte kommit i ordning eftersom vi ännu inte har fått några förrådsutrymmen.

Ett stort tack till er som hjälpt till med flytten och till er som bevakat våra intressen på de informationsmöten som har varit.

*Anita Järvenpää*



# Släktforskningens dag och Grill

Lördagen den 16 mars är det åter dags för Släktforskningens dag. Temat är "Soldaten i slakten - till fots, till häst, till sjöss". Vi kommer, som vanligt, att finnas på plats på biblioteken, både i Åkersberga och i Vaxholm.

Vi har till våra datorer köpt ut ett exemplar vardera av CD-skiva Grill, "Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket". CD:n innehåller bl.a en översikt över arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar.



*Anita Järvenpää*

---

## Två systrar. Gifta med varandra

Låter det märkligt? Så farligt är det inte. Det handlar om 2 st legitimerade sjuksystrar.

Den ena är min faster Margit och den andre är min farbror Allan. Efternamnet är Härsing.

Så här började det. Min faster, Margit Härsing, fick sin utbildning till sjuksköterska i Uppsala. Min farbror Allan hade arbetat inom försvaret och senare som vårdare på Långbro sjukhus, Beckomberga sjukhus och Södersjukhuset. Allan tyckte om att arbeta med människor, men tyckte att han behövde vidareutbilda sig.

På Södersjukhuset fanns Sankt Eriks sjuksköterskeskola. När en utredning föreslog att även män skulle kunna få utbildning till sjuksköterska, vilket ditintills varit omöjligt, ansökte Allan om inträde till skolan. Författningen medgav endast inträde för kvinnor, därför måste Allan söka dispens hos Kungl. Maj:t. Denna beviljades den 23 september 1949 och den 3 oktober började han på skolan.



*Sveriges första manliga sjuksköterska 1953, Allan Härsing*

Att Allan var ensam bland 40 kvinnor i kursen var en ovanlig företeelse. Självfallet tilldrog sig detta massmedias intresse. Invigningen till Sveriges första legitimerade manliga sjuksköterska skedde i Blå Hallen i Stockholms Stadshus den 1 april 1953.

Att vara manlig sjuksköterska på 1950-60 talet var mycket ovanligt. Efter drygt 10 år, 1964, fanns det bara 114 st. Idag är siffran betydligt fler än 10.000 i landet. Efter sin examen arbetade Allan på olika tjänster inom Södersjukhuset. Den 1 januari 1955 tillträdde han en tjänst på en nyinrättad avdelning på Beckomberga sjukhus. Där tjänstgjorde han till sin pensionering 1964.

*Arne Sundberg*

# Var det bättre förr?

Författaren Peter Diamandis säger ”pressen matar oss med negativa historier”. Det är naturligt att tro att världen utvecklas negativt. Den brittiske författaren Matt Ridley säger på sin hemsida [www.rationaloptimist.com](http://www.rationaloptimist.com) att förr jobbade hundratals människor för att laga mat åt kungen. Men nu kan vi köpa det mesta - så nu är vi alla kungar. Och alla arbetar för att hjälpa varandra, så det var kanske inte bättre förr!

## Framsteg under de senaste 100 åren

- Medellivslängden för människor har ökat 2 gånger.
- Medelinkomsten per person har ökat med 3 gånger.
- Barnadödligheten har minskat med 10 gånger.
- Kostnaden för mat har minskat 10 gånger.
- Kostnaden för elektricitet har minskat 20 gånger.
- Transportkostnaderna har minskat 100 gånger.
- Kostnader för kommunikation har minskat 1000 gånger.

Läskunnigheten globalt har gått från 25 % till över 80 % på 130 år och mobiltelefonen i dag är 1 miljon gånger billigare och tusen gånger snabbare än en superdator från 70-talet.

## Ändrad definition av ”fattigdom”

I dag gäller för Amerikas ”fattiga” att:

- 99 % har elektricitet, vatten, toalett och kylskåp.
- 95 % har television.
- 88 % har mobiltelefon.
- 70 % har en bil och luftkonditionering.

För 100 år sedan hade ingen av dåtidens rövarbaroner kunnat skaffa det som de flesta fattiga nu har tillgång till.

I dagarna meddelas att vi har 250 000 fattiga barn i Sverige - hur definieras deras fattigdom?

*Björn Olander*

---

## Länkar:

Matt Ridley ”Den rationelle optimisten” [www.rationaloptimist.com](http://www.rationaloptimist.com)

Peter Diamandis (X Price Foundation):

[www.ted.com/talks/peter\\_diamandis\\_abundance\\_is\\_our\\_future.html](http://www.ted.com/talks/peter_diamandis_abundance_is_our_future.html)

Hans Rosling: [www.gapminder.org](http://www.gapminder.org)

# EXCEL som registerprogram, del 1

Jag skall i all enkelhet försöka förklara hur man på ett smart sätt kan använda EXCEL när man vill ha register i någon form. Det kan vara ett medlemsregister eller dina anor. Kopplat till medlemsregistret tänkte jag avsluta med hur man producerar adresstiketter. Det är inte så svårt som det låter. Grunden till detta är att du använder EXCEL och i slutändan Word. Snikpaketet Works tror jag inte räcker till i mina ambitioner. Detta kostar lite extra men ger desto mer.

Jag tänker börja från början och kommer att använda delar av släktforskarföreningens styrelse som åskådningsmaterial. I EXCEL identifieras kolumnerna med bokstäver från A till Z. Därefter blir det två bokstäver AA till AZ och sedan BA till BZ osv. Raderna numrera med start på 1. Hur många rader man kan ha vet jag inte, men så stora volymer att vi slår i taket tror jag inte vi når. För många kolumner kan göra arbetet svårare, även om det finns finesser som kan underlätta i vissa lägen. Det återkommer jag till. Varje skärning mellan kolumn och rad kallas cell. Det är i cellerna vi skriver in vår information. Varje cell identifieras med kolumnens bokstav direkt följt av radnumret. Första cellen heter A1. Cellen omedelbart inunder heter A2. Till höger om A1 finns B1. Svårare än så är det inte.

Först grunderna i ett adressregister och hur man bör tänka vid skapandet.

Namn, gatuadress, postnummer och postadress är ju en vanlig uppdelning. Lite beroende på vad du har för framtida ambitioner kan alla dessa uppgifter finnas i en cell. De kan också delas upp i 4 kolumner. Lite jobbigare att hantera men kan ge väldiga fördelar ibland. Framför allt när man skall sortera materialet. Om allt finns i samma cell kan du bara sortera på första radens information. Delas materialet upp kan du sortera på varje kolumn. Ett exempel: (Adressuppgifterna är fejkade, övriga hämtade från Sysslingen nr 2 2012)

Anita Järvenpää A-gatan 4 185 33 Vaxholm	08-541 338 19	Anita Järvenpää A-gatan 4	185 33	Vaxholm	08-541 338 19
Carl-Göran Backgård B-gatan 6 184 33 Åkersberga	08-540 611 36	Carl-Göran Backgård B-gatan 6	184 33	Åkersberga	08-540 611 36
Ingalill Hallberg C-gatan 8 184 34 Åkersberga	08-540 233 83	Ingalill Hallberg C-gatan 8	184 34	Åkersberga	08-540 233 83
Torbjörn Claar D-vägen 10 185 35 Vaxholm	08-541 377 38	Torbjörn Claar D-vägen 10	185 35	Vaxholm	08-541 377 38
Christer Lind E-gatan 12 185 31 Vaxholm	08-541 310 75	Christer Lind E-gatan 12	185 31	Vaxholm	08-541 310 75
Lars Enulf F-torget 183 13 Enebyberg	08-768 13 27	Lars Enulf F-torget	183 13	Enebyberg	08-768 13 27
Olle Keijser G-gatan 22 184 50 Åkersberga	08-540 693 07	Olle Keijser G-gatan 22	184 50	Åkersberga	08-540 693 07

Tittar man på dessa exempel ovan så kan man ju alltid ha funderingar. När jag sorterar, vill jag ha det på förnamn eller efternamn? I andra sammanhang så är det ju efternamn man sorterar på, då kan man ju byta plats på för- och efternamnen i varje cell. För att inte vara alltför byråkratiska så vill vi ha förnamnen först då vi skapar adresstiketter.

Då fixar vi det med att ge förnamn och efternamn var sin kolumn. Då blir resultatet så här:

Järvenpää	Anita	A-gatan 4	185 33	Vaxholm	08-541 338 19
Backgård	Carl-Göran	B-gatan 6	184 33	Åkersberga	08-540 611 36
Hallberg	Ingalill	C-gatan 8	184 34	Åkersberga	08-540 233 83
Claar	Torbjörn	D-vägen 10	185 35	Vaxholm	08-541 377 38
Lind	Christer	E-gatan 12	185 31	Vaxholm	08-541 310 75
Enulf	Lars	F-torget	183 13	Enebyberg	08-768 13 27
Keijser	Olle	G-gatan 22	184 50	Åkersberga	08-540 693 07

Nu börjar det likna något.

Lite baskunskaper kring hur man hanterar cellerna. För att ändra på kolumnens bredd respektive radens höjd placeras markören mellan knapparna för kolumnrubrikerna eller radrubrikerna. Musmarkören ändrar utseende (lite olika beroende på vilken version av programmet du har). Ta tag och dra kolumnen eller raden till den storlek du vill ha. Det går att justera bredden på enskild cell, men det är inget för oss i detta skede. Dubbelklickar du så brukar kolumnbredden justera sig efter den cell som innehåller längsta teckenraden.

	B	C	D	E	F	G
Järvenpää	Anita	A-gatan 4	185 33	Vaxholm	08-541 338 19	
Backgård	Carl-Göran	B-gatan 6	184 33	Åkersberga	08-540 611 36	
Hallberg	Ingalill	C-gatan 8	184 34	Åkersberga	08-540 233 83	
Claar	Torbjörn	D-vägen 10	185 35	Vaxholm	08-541 377 38	
Lind	Christer	E-gatan 12	185 31	Vaxholm	08-541 310 75	
Enulf	Lars	F-torget	183 13	Enebyberg	08-768 13 27	
Keijser	Olle	G-gatan 22	184 50	Åkersberga	08-540 693 07	

När du skriver in i tom cell så skriver du direkt i den cellen. Skall uppgiften i cellen ändras, klickar du i cellen och texten dyker upp i fältet ovanför kolumnbokstäverna. På bilden ovan ser du den som markeringen "fx". Ny rad i aktuell cell kräver lite trix. Håll ner Alt-knappen och tryck Enter. Då försvinner texten i fältet "fx" men det du skriver hamnar under det som försvann. Detta förfarande är lite jobbigt innan man blir van, men det fungerar. Detta bör du dock undvika för att kunna utnyttja din lista till fullo vad gäller sorteringar och filtreringar.

Nästa lektion tänkte jag skulle handla om hur man sorterar och varför. Då blir det lite mer skärmbilder från EXCEL.

**Leif Gannert**

# Installationsproblem

Några av föreningens medlemmar har haft problem när de ska installera olika släktforskarprogram från CD-skivor.

Program som installerats fungerar så länge datorn är igång, men vid omstart går inte programmet att starta utan måste på nytt installeras. En dialogruta med ett felmeddelande och en uppmaning om att byta namn till C:\Program 2, 3 o.s.v. kan också dyka upp.

Hittade nedanstående förklaring till hur felet kan avhjälpas. Det hjälpte en av de personer som hade problem. Vi har själva inte upplevt problemet men hoppas att det kanske kan hjälpa andra.

Vi tror det har med Windowsversioner att göra. Det verkar som de med problem har Windows 8. Har sökt lite på nätet och hittat följande. Kanske det kan vara till hjälp.

Den vanligaste orsaken brukar vara att på grund av att Windows 8 har en engelsk botten i operativsystemet med endast ett språkpaket, så måste en ändring göras då du installerar CD-skivor.

Ändra installationskatalog från C:\Program till C:\Program Files, dvs. lägg till ordet Files, vid installationen. Mappen Program, heter Program Files i de engelska versionerna av Windows.

Vid uppstart av Windows visas fortfarande felmeddelandet om att byta namn till C:\Program 2, 3 osv. Detta skall ignoreras.

Vet ej om problemet förekommer i Windows 7 eller tidigare.

Om problemet berodde på detta bör nu allt fungera.

*Dick Fagerqvist*





# William Kopsen, fortsättning

Ibland snubblar man över saker som man inte visste fanns. Detta utdrag ur Vaxholms kyrkoråds protokoll från 1914 visar att William Kopsen inte glömt bort sitt Vaxholm.



Det är §3 du skall tyda! (se större bild nedan)

Ta det som en läsövning, även om det inte är så gammalt!



Leif Gannert

# Hembakning

En nästan ny bok ur Ingeborg Lindqvists samling. Tryckåret är så ungt som 1925. Det är fjärde upplagan, så det finns äldre böcker av denna. Den ingår i en serie benämnd "Husmoderns Handböcker", nästan 80 sidor fullsmockade med recept.

Det som slår mig när jag läser om bakrecepten är att ugnstemperaturen aldrig anges. Däremot anger man "god ugnsvärme", "mycket god ugnsvärme" eller "varm ugn". Orsaken är naturligtvis att man då hade vedspisar där tempereringen sköttes genom hur hårt man eldade. Alltså hur mycket ved man lade in och hur mycket luftdrag man åstadkom med hjälp av askluckans galler. Jag har själv under min uppväxt fått delar av detta hantverk förklarad. Det tog många år innan man som husmor var säker på att ugnen hade rätt temperatur, för det man ville tillaga i den.



Jag antar att recepten är gångbara än idag. Visar uppslaget om sockerkakor, om nu någon vill försöka. I ingressen förklaras också hur man får in luften i sockerkakan. Man måste inte ha jäst!



Lycka till, önskar

*Leif Gannert*

# Sysslingens datum för 2013

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via e-post eller vanligt brev till:

**e-post:** *Sysslingen@hotmail.com, Info@roslagen.be*  
**brev:** *Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.*

Bidragen vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivningsdag. Se sid 2 i tidningen.

## Utgivningsdagar

Nr 1	januari	Nr 2	mars
Nr 3	augusti	Nr 4	november

---

### Revisorer:

<i>Ordinarie</i>	Len Blomgren	08-540 603 24
	Ulla-Lena Lindström	070-628 19 85
<i>Suppleant</i>	Birgit Lindkvist	08-540 631 79

### Redaktionskommitté:

Susanne Fagerqvist	Inger Rydholm
Arne Sundberg	Leif Gannert
Anita Järvenpää	Olle Kungberg
Nils Lindgren	Ulla Sellbom
Olle Keijser	Dick Fagerqvist

### Valberedning:

<i>Sammanställande</i>	Olle Sellström	08-540 216 43
	Arne Sundberg	08-541 324 55
	Tore Liljegren	08-540 626 81

---

## Nya medlemmar

Nils Persson	Murkelvägen 97	184 34 Åkersberga
Barbro Arenäs-Nilsson	Slussbrovägen 8	184 41 Åkersberga
Ulf Tysén	Generalsvägen 16 A	184 51 Österskär
Leif Lundquist	Källvik	185 91 Vaxholm



*Vi i redaktionen önskar  
våra läsare en riktigt  
skön sommar*