



Södra Roslagens
Släktforskarförening

SYSSLINGEN

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening
2006:2 Årgång 13



Kallelse

till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 4 april 2006 kl.19.00
i Åkersberga bibliotek

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av rösträknare tillika justeringsmän
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ombud till riksstämman
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Efter mötet berättar *Carl-Göran Backgård* om vad man som släktforskare får och inte får, eller med andra ord vad lagarna säger om släktforskning.

Hjärtligt välkomna! Kaffe med dopp serveras!

Ta med det här numret av Syslingen till mötet!



Verksamhetsberättelse, resultaträkning samt balansräkning börjar på sidan 3.

Södra Roslagens släktforskarförening

Föreningens adress:

c/o Hallberg, Muskötv 2, 184 60 Åkersberga

Styrelse:

Ordförande	Eddy Widborg	08-540 209 79
<i>e-post:</i>	<i>eddy.widborg@telia.com</i>	
Vice ordf	Marianne Fröblom	08-540 673 64
<i>e-post:</i>	<i>marianne.froblom@swipnet.se</i>	
Sekreterare	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
<i>e-post:</i>	<i>cg@milstolpen.org</i>	
Kassör	Ingalill Hallberg	08-540 233 83
<i>e-post:</i>	<i>ingalilhallberg@telia.com</i>	
Ledamot	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
<i>e-post:</i>	<i>gunnarsjoberg@bredband.net</i>	
Ledamot	Barbro Ubbe	08-540 656 73
<i>e-post:</i>	<i>barbro_ubbe@hotmail.com</i>	
Ledamot	Heléne Stuborn	08-540 246 18
<i>e-post</i>	<i>tomas.stuborn@tele2.se</i>	

Revisorer:

Ordinarie	Björn Olander	08-540 230 65
	Armin Kopsch	08-540 632 27
Suppleant	Len Blomgren	08-540 603 24

Valberedning:

	Bengt-Göran Littorin	08-540 222 52
	Hans Vikblom	08-540 619 24
	Curt Juréus	08-540 200 68

Redaktör och ansvarig utgivare:

	Susanne Fagerqvist	08-540 653 26
--	--------------------	---------------

Redaktionskommitté:

	Margareta Hultman	08-540 636 75
	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
	Jessica Sjölund	08-540 212 78
	Hans Vikblom	08-540 619 24
	Nils Lindgren	08-541 366 46

Programkommitté:

	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
	Eddy Widborg	08-540 209 79
	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
	Jessica Sjölund	08-540 212 78

Festkommitté:

	Janet Witoslaw	08-540 622 08
	Marianne Fröblom	08-540 673 64
	Märta Vikblom	08-540 619 24

Arningekommitté:

	Mai-Britt Andersson	08-540 216 42
	Carl Göran Backgård	08-540 611 36
	Inga-Karin Gillberg	08-540 678 08

Vaxholmskommitté:

	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
	Anita Järvenpää	08-541 338 19
	Inger Rydholm	08-541 320 78

Läsapparaterna (bokning och utlåning):

	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
--	---------------------	---------------

Avgifter:

Medlemsavgift	100 kronor
Ungdomsmedlem	25 kronor (under 25 år)
Hyra av läsapparat	25 kronor/vecka

Postgirokonto: 448 57 91-0

Nya medlemmar:

Sätt in avgiften på vårt postgirokonto!

Glöm inte ange namn och adress!

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år
Bidrag kan sändas till redaktören Susanne Fagerqvist,
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.

e-post: sysslingen@hotmail.com

För signerade bidrag ansvarar författaren.

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges.

Redaktionen har ordet

Nu när den nya redaktionen knåpat ihop den andra tidningen för året så önskar vi fortfarande att ni läsare ska komma med uppslag och egna artiklar som ni vill dela med övriga medlemmar.

Vi antar att ni har mängder av intressanta forskarresultat som ni kan berätta om i kommande tidningar av Sysslingen.
Det är bara att fatta pennan!

Adressen dessa kan skickas till är:

sysslingen@hotmail.com

Susanne Fagerqvist

Margareta Hultman

Jessica Sjölund

Hans Vikblom

Gunnar Sjöberg

Nils Lindgren

Innehåll:

Kallese.....	1
Redaktionen har ordet	2
Brevet till läsarna	3
Verksamhetsberättelse för SRS år 2005.....	3
Resultaträkning för 2005	5
Balansräkning	5
En tragisk olycka.....	6
Frågelåda med Svar Direkt.....	6
Oväntat sammanträffande.....	7
Beskrivning av CD-skivor.....	7
Kommentar till antavla.....	8
Antavla nr 28	9
När rabies härjade i Roslagen (1815).....	10
Läsövning.	11
Vad händer i föreningen.....	12
Våravslutning.....	12
Senaste Nytt.....	12
Onsdagsträffar i Vaxholm	13
Släktforskar dagarna 12-13/8.....	13
Nya medlemmar.....	13
Klurigheter.....	14
Förtydligande till läsövning.....	16

**Nästa nummer av Sysslingen
kommer i augusti.**

Brevet till läsarna

Många gånger har jag i olika sammanhang talat om, att bara årtalen i släktforskningen inte säger så mycket om våra anor. Härom kvällen hade vi vårt andra månadsmöte i Vita huset och vi kom att tala om kyrkogården i en smålandssocken och jag kom att tänka på en dikt av Hjalmar Gullberg:

På Lemnhults kyrkogård

1804 - 1875

Här vilar bonden Johan Magnusson som byggde tjugotre orgelverk i Växjö stift. Tidigare fann han sin bästa ro vid kvarnforsen i en sommarkväll. Han prisade naturen på rimmad vers, en anspråkslös elev till herr Biskopen. Han kunde också riva färg och på en underdånig framställning från denna församling fick han kunglig medalj för sitt tavelmåleri.

Han hade lärt av Hörberg och vännen Marcus Larsson, de sjungande forsarnas ojämförlige avbildare, och många håller före att i Skirö kyrka hans flyttade altartavla vida överträffar den nya som målades av kyrkoherdens fru.

Den andra och tredje strofen av denna dikt kommer jag att läsa för Er vid nästa månadsmöte – om ni vill.

Dikten slutar:

I längden var det inte bra för lantbruket. Den som bygger en orgel åt Gud låter sin gård förfalla.

I främmande stift fann den mångkunnige bondens ättlingar sin utkomst. Av hans orgelverk finns några i behåll efter hundra år. Ett spelar i mig.

ur Dödsmask och lustgård (1952).

Som jag ser det är denna dikt en del av en antavla. Utvidgad och innehållsrik. En levande tavla och en minnesstod. Så borde all vår släktforskning vara.

Hjärtliga hälsningar

Eddy Widborg

Ordförande

Verksamhetsberättelse för SRS år 2005

Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släktforskarförbund och i det år 2004 bildade Stockholms läns Släktforskarförbund. Föreningen är också medlem i Riksarkivets Vänner. Medlemsantalet har under året stigit från 243 till 258, varav 1 ungdomsmedlem. Vårmötet hölls den 21 april, då Gustaf von Gertten höll föredrag med titeln ”Hur jag söker anor, släkt och vänner runt Östersjön” och höstmötet den 10 november med föredrag av Jörgen Thulstrup om den senaste släktboken, en CD, i släktföreningen Lundberg.

Styrelsen har bestått av Eddy Widborg, ordförande, Marianne Fröblom, vice ordförande, Ingalill Hallberg, sekreterare, Carl-Göran Backgård, kassör, samt ledamöterna Roland Pierre, avliden under året, Gunnar Sjöberg och Barbro Ubbe. Den har haft fem protokollförda möten.

Liksom tidigare har fem av styrelsen utsedda kommittéer för olika ändamål varit i verksamhet.

Dessa är:

Kommitté	Uppgift
Arningekommittén	Förmedla synpunkter mellan släktforskarna och personalen på riksarkivets depå i Arninge
Festkommittén	Ordna med kaffe och bröd och ev andra festligheter på våra sammankomster
Programkommittén	Planera och för styrelsen föreslå medlemsaktiviteter
Redaktionskommittén	Samla material till, redigera och låta mångfaldiga föreningens tidskrift Sysslingen
Vaxholmskommittén	Planera och anordna medlemsaktiviteter i Vaxholm

Sedan Bibbi Backgård, Mai-Britt Andersson och Inga-Karin Gillberg av sagt sig fortsatt medverka i redaktionskommittén invaldes i slutet av året Susanne Fagerqvist som ny sammankallande och Margareta Hultman, Jessica Sjölund och Hans Vikblom som nya ledamöter i kommittén. I Vaxholmskommittén har Karin Malm och Stina Wåhlstedt av sagt sig sina uppdrag och i stället har Anita Järvenpää och Inger Rydholm invalts.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de avgående för deras i flera fall mångåriga arbete för föreningen och ett likaledes varmt välkommen till de nya.

Projektet Soldatinventering i samarbete med hembygdsföreningen har nu kommit så långt att uppgifter om i stort sett alla båtsmän och dragoner i Österåkers socken är levererade för införande i centrala soldatregistret. Under året har projektet Österåker-CD kommit i gång med Anita Järvenpää som ledare. Avsikten är att under 2006 bli klar med en CD över födda, vigda och döda i församlingarna i nuvarande Österåkers kommun och Vaxholms stad.

Den på höstmötet 2004 beslutade planen har följts på följande sätt:

- Öppet hus-dagar: 5/3 och 10/9 i Åkersberga och 12/3 och 3/9 i Vaxholm med flera nya medlemmar vid varje tillfälle.
- Kurs i släktforskning: Nybörjarkurs har inte kunnat ordnas på grund av för litet antal anmälningar. Däremot hölls tre uppskattade träffar på temat "Datorn i släktforskningen" under våren.
- Studiecirkel: Eddy Widborg har under våren avslutat cirkeln om Göras Kari och mordet på Sollerön.
- Studiebesök: 22/2, landstingets arkiv i Flemingsberg, och 10/10, Släktforskarcentrum i Sundbyberg.
- Vår- och höstmöte: se ovan.
- Vår- och höstavslutning: Vårutflykten gick den 4/6 i regnväder till Wira Bruk och höstavslutningen hölls tillsammans med Österåkers hembygds- och fornminnesförening i Vita huset den 13/12 med besök av Österåkers Lucia.
- Deltagande i samarbetsträffar och riksstämma: Eddy Widborg har representerat SRS i länsförbundets styrelse, vilken dock haft rudimentär verksamhet. Marianne Fröblom var vårt ombud på riksstämman i Göteborg och Eddy Widborg deltog i ordförandekonferensen i samband med riksstämman.
- Sysslingen: Fyra nummer har getts ut.
- Register på föreningens dator: Ytterligare några register har installerats.

Övriga medlemsaktiviteter: Forskarkvällar i Arninge den 17/3 och 14/9. Vaxholmskommittén beslutade att från och med hösten hålla månadsträffar i föreningslokalen i Vaxholm. Dessa blev mycket lyckade och styrelsen beslöt i slutet av året att från 2006 också ordna sådana träffar i Åkersberga.

Vi tackar för gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till alla aktiva medlemmar i föreningen för fina insatser under året.

Åkersberga den 8 februari 2006.

Eddy Widborg
ordförande

Marianne Fröblom
vice ordförande

Ingalill Hallberg
sekreterare

Carl-Göran Backgård
kassör

Gunnar Sjöberg

Barbro Ubbe

Resultaträkning för 2005

	2005	Budget	2004
Intäkter			
3000 Medlemsavgifter	25 725,00	23 000,00	24 010,00
3010 Bidrag från medlemmar	345,00	100,00	100,00
3050 Uthyrning av läsapparat	0,00	100,00	0,00
3060 Deltagaravgifter	4 360,00	1 800,00	0,00
3070 Bokförsäljning	2 550,00	2 000,00	0,00
3080 Bidrag till egen CD	6 000,00	0,00	0,00
3090 Övriga intäkter	1 200,00	0,00	0,00
Summa intäkter	40 180,00	27 000,00	24 110,00
Kostnader			
4000 Administration	-1 528,00	-1 400,00	-1 196,00
4010 Dator	-1 041,00	-3 000,00	-1 722,00
4100 Avgift till förbundet	-1 708,00	-2 000,00	-1 694,00
4150 Stämmoombud	-8 209,00	-2 300,00	-5 507,00
4170 Medlemskap i föreningar	-200,00	-200,00	0,00
4180 Samarbetsträffar	0,00	-1 000,00	-133,00
4200 Medlemsutskick	-2 957,50	-3 000,00	-3 212,50
4300 Syslingen	-4 536,00	-5 300,00	-4 059,00
4400 Bokinköp	-595,00	-2 000,00	1 748,00
4500 Aktiviteter	-3 973,50	-5 000,00	-3 217,50
4600 Österåker-CD	-12 973,00	0,00	0,00
4900 Styrelsen	-2 040,00	-1 500,00	-1 260,00
Summa kostnader	-39 761,00	-26 700,00	-20 253,00
Resultat	419,00	300,00	3 857,00

Balansräkning

	2005-01-01	Förändring	2005-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar:			
1020 Postgiro	3 849,15	-1 380,50	2 468,65
1030 Bank	13 432,93	17 299,50	30 732,43
1300 Fordringar	771,00	-771,00	0,00
Summa tillgångar	18 053,08	15 148,00	33 201,08
Skulder och eget kapital			
Kortfristiga skulder:			
2000 Förbetalda medlemsavgifter	-700,00	-600,00	-1 300,00
2100 Reservationer	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2200 Andra kortfristiga skulder	-2 111,00	1 871,00	-240,00
Summa kortfristiga skulder	-2 811,00	-14 729,00	-17 540,00
Eget kapital:			
2900 Balanserat resultat	-11 385,08	-3 857,00	-15 242,08
2910 Resultat från 2004	-3 857,00	3 857,00	0,00
2910 Resultat från 2005	0,00	-419,00	-419,00
Summa eget kapital	-15 242,08	-419,00	-15 661,08
Summa skulder och eget kapital	-18 053,08	-15 148,00	-33 201,08

En tragisk olycka

I början på 1900-talet inträffade en mycket tragisk olycka för en familj på ett av de underlydande torpen till Margretelunds gård.

Det var trettondedag jul och Frans Jansson spände på sig skridskorna för att åka till Vaxholm där han skulle sälja hö. Familjen Jansson med tre barn bodde på Brevikstorp. När fadern inte kom hem till kvällen blev de oroliga men tänkte först att han kanske dröjt sig kvar av någon anledning. Sedan några år tillbaka fanns det emellertid telefon på ett ställe i närheten. Följande dag ringde de till Vaxholm för att höra om han var kvar där. Det var han inte. Han hade åkt tillbaka samma dag.

Då förstod de att en allvarlig olycka måste ha hänt och började leta efter honom. Efter 12 dagars sökande hittades han död. Han hade åkt ner i en råk. Det visade sig att han slagit huvudet i iskanten och troligen blivit medvetlös och därmed drunknat. De som på den tiden bodde vid havet var vana att vara på isarna och vana att klara av att ta sig upp ur en vak. Men slås man medvetlös har man ingen nytta av den kunskapen.



Hur skulle nu änkan med 3 barn klara sig? De hade 3 kor, häst och gris samt höns på torpet. För djuren fanns åkrar och ängar som gav foder. Utöver att sköta djuren skulle det göras 3 dagsverken i veckan på Margretelunds gård i arrende. Att betala en man som gjorde dagsverken istället för mannen hade hon inte pengar till. Men som tur var hade änkan en snäll far som hjälpte henne med detta. Han gjorde det för att hans dotter och barnbarn skulle överleva. En fantastisk uppoffring. Arbetet på Margretelunds gård började kl. 6 på morgonen och slutade inte förrän kl. 7 på kvällen.

Hennes far bodde i Smedby och hade lång väg till Margretelund. I dag i bilens tidevarv tycker vi inte att det är så långt från Smedby till Margretelund men på den tiden var det nog bara apostlahästarna som gällde. Att gå alltså!

Familjen bodde kvar på torpet till 1909 då den nye inspektorn på slottet sade upp familjen på grund av att han ansåg familjen handikappad genom faderns bortgång

Margareta Hultman

Frågelåda med Svar Direkt

Under den här rubriken skall du få svar.

Har du kört fast i din forskning så ge inte upp utan maila in ditt problem till vår gemensamma e-postadress: sysslingen@hotmail.com, så tar vi in det i nästa nummer av Sysslingen, och med lite tur kanske du får Svar Direkt. Det är fritt fram för alla sorts frågor som har med släktforskning att göra. Du kan givetvis även ringa till oss. Våra telefonnummer ser du på sidan 2.

Oväntat sammanträffande

1991 var det dags för mig och min make, Gunnar, att flytta söderut. Gunnar gick i pension och jag hade mitt arbete på Arméstaben i Stockholm. Alltså började jag leta hus i Åkersberga, där min syster och svåger bodde sedan många år. Jag hittade ett hus på Ansgariusvägen som var lämpligt i storlek för två personer och inte för långt ifrån Tuna station på Österskårsbanan. Paret som ägde huset skulle sälja för att flytta till Ängelholm. Vi kom överens om köpeskillingen och Gunnar kom ner från Boden för att titta på huset och skriva på köpeavtalet.

Vi blev väl mottagna av Vera och Ulf Molander med kaffe och lite småprat. När vi var färdiga med pappersexercisen sa jag till Ulf att min mamma också hette Molander innan hon gifte sig med min pappa. Han avfärdade påståendet lite grand med att "vår släkt kommer från Västerås". Det gjorde faktiskt min mamma också. Vi började gå igenom våra släktingar och fann att Ulfs pappa Harald var kusin med min mamma, Eva. Ulf och jag är alltså, just det! Syslingar. Vi hade roligt åt det lustiga sammanträffandet och har fortfarande sporadisk kontakt.

Insänt av

Birgitta Mårtensson

boende på Ansgariusvägen 25 Åkersberga

Beskrivning av CD-skivor

Här följer en beskrivning av de CD-skivor som föreningen förfogar över. Skivorna finns att på biblioteket. Dessa är inlästa i förenings dator.

Sveriges dödbok 1947-2003

CD-skivan "Sveriges dödbok 1947-2003" version 3, innehåller persondata om alla som avlidit i Sverige under åren 1947-2003. Totalt finns över 4,7 miljoner människor med, i förra utgåvan fanns 4,2 miljoner. Tidigare utgåva sträckte sig från 1950-1999. Tyvärr visas bara fullständiga personuppgifter för ca 80% av personerna mellan 1950-1970. Den senaste CD:n är verkligen en guldgruva för oss släktforskare. Heder åt dem som har jobbat med den.

Klara-skivan

Innehåller alla personer bosatta i Klara under åren 1878-1926. I Klara församling bodde 18.600 invånare när rotemanssystemet infördes 1878. Stockholms församlingar delades då in i rotar med ca 10.000 invånare i varje rote. Klara församling delades upp i två rotar. All slags flyttning anmäldes till rotemannen. Rotemanssystemet varade mellan 1878-1926.

Sveriges befolkning 1890

Innehåller personuppgifter om alla som var skrivna i Sverige i slutet av 1890, ca 4,8 miljoner personer.

Fler skivor redovisas i nästa nummer.

Kommentar till antavla

Bra hjälp från Landsarkivet

Då och då under min forskning, när jag gått bet på att tyda vad som står på mikrokorten eller när jag varit osäker på om jag tytt det rätt, har jag mejlat till Landsarkivet och bett om ett förtydligande av texten. De brukar inte vara sena med att svara.

En gång fick jag ett mycket uttömmande svar som jag blev mycket glad över. Det gällde vad som stod att läsa om en uppenbar kyrkoplikt i Falun i mitten på 1700-talet.

Jag hade under en längre tid letat efter vad min farfars farfar Erik Hansson Hessling (se antavla) hade haft för sig mellan åren 1747 och 1764. Han var född 1727 i Sör Hesse i Stora Tuna. Genom en släkting i Säter, som också släktforskar, fick jag reda på att han hade bott i Aspeboda en tid. Jag hittade honom i där. I Aspeboda hade han gift sig 1773, 46 år gammal, blivit änkling och gift sig igen 1790. Jag tyckte det var lite underligt om han hade gift sig första gången vid 46 års ålder. På den tiden gifte de ju sig normalt första gången mycket tidigare.

Jag hade rätt. Jag hittade honom så småningom i Falun, närmare bestämt som gruvdräng i Falu koppargruva. Han hade gift sig första gången 1756 med Anna Ersdotter Tunbom. De hade två döttrar och var bosatta i gruvarbetarnas stadsdel Elsborg som anlades redan på 1600-talet. På den tiden var Falun landets näst största stad med 6.000 invånare. Bara Stockholm var större.

Margareta Hultman

Förtydligandet från Landsarkivet:

I Falu Kristine CI:7, näst sista sidan uppenbar kyrkoplikt den 22 juli 1764 står:

Stod, gd. Eric Hanss. Hesslings på Elsborg h. Anna E(...)

Dr Tunbom, efter höglofl. Kongl. Swea hofRätts

Resolution dh. 14 Julii, för stöld och (itiu)fylleri uppenbar Kyrkoplickt, absolv. Af h: mag Lindius.

Vilket utläst (i modern tappning) lyder:

Stod, gruvdrängen Erik Hansson Hesslings på Elsborg hustru Anna E(rs)-Dotter Tunbom, efter höglovliga kungliga Svea hovrätts resolution den 14 juli, för stöld och fylleri uppenbar kyrkoplikt, absolverad av herr magister Lindius.

Jag roade mig med att se efter i Falu rådhusrätts dombok för år 1764 (AI:64) och hittade faktiskt målet under den 2 maj det året. Tydligen hade Anna stulit saker och pengar ur hemmet, alltså från sin man, som det verkar för att kunna skaffa brännvin. Hon hade även stulit brännvin och tobak av maken. Han beklagar sig inför rätten över sin vanartiga hustru och vill också skilja sig från henne. Hon doms av rätten till 24 par ris, 3 slag av paret och att därutöver undergå skrift och avläsning en söndag i ”Falun nya kyrka” samt att ersätta det bortstulna som inte redan återställts av egna medel i boet så långt det räcker. Rådstugurätten fann också för gott att tillåta Hessling ”skillnad till säng” från sin hustru ”på behaglig tid”.

Med vänlig Hälsningar

Landsarkivet

24 par ris, 3 slag av paret innebär:

24 spöslag med 2 spön i varje slag, varje spöslag används till endast 3 slag.

Därefter tas nya spön eftersom spöna förlorat spänsten

Antavla nr 28

<p>Landbonde Erik Gustav Hessling f. 1819-12-11 Söderbärke (W) Död 1898-05-22 Skutskär Bodde då hos sin dotter.</p>	<p>Kolare Erik Hessling f. 1793-02-01 Grönskog, Aspeboda (W) Död 1844-09-12 Björshyttan, Säter (W)</p>	<p>Masmästare Erik Hansson Hessling f. 1727-01-29 St Tuna (W) Död 1801-12-30 Aspeboda SE SID 8</p>	<p>Hemmansäg Baltzars Hans Persson f. 1696-08-12 Stora Tuna</p>
	<p>Christina Nilsson f. 1797-02-07 Jersjöbo, Söderbärke (W) Död 1862-10-12 Säter</p>	<p>Catarina Samuelsson f. 1752-06-21 Huggarbo, Norrbärke</p>	<p>Anna Persdotter f. 1699-02-21 Norr Hesse, Stora Tuna (W)</p>
<p>Hemmansägare Erik Gustav Hessling f. 1858-11-18 Dalkalrnsås, Säter Död 1906-04-30 Östanbyn, Grytnäs (W)</p>	<p>Olof Mattsson f. 1783-12-03 Grytänget, Grangärde (W) Död 1850-12-31 Säter</p>	<p>Nils Olofsson f. 1775-01-11 Jersjöbo Söderbärke (W)</p>	<p>Nämndeman Olof Olofsson, f. 1736 Jersjöbo, Söderbärke (W)</p>
		<p>Lisa Andersdotter f. 1775-11-29 i Hems- hyttan, Söderbärke (W)</p>	<p>Maria Nilsson, f. 1737-10-23 Kopparbo, Söderbärke (W)</p>
<p>Marja Olsdotter f. 1819-09-11 Grytänge Grangärde (W) Död 1891-07-11 Säter De fick 14 barn.</p>	<p>Ingeborg Olsdotter f. 1787 Nås (W) Död 1850-12-31 Säter</p>	<p>Mats Olsson f. 1752-04-08 Död 1823 Grangärde</p>	<p>Olof Larsson f. 1708-03-15 Grangärde. Död 1764</p>
		<p>Anna Persdotter f. 1751-03-14 i Grangärde Död 1813</p>	<p>Margareta Olsdotter f. 1712-03-10 Broby (W). Död 1787-07-10.</p>
<p>Gustav Emanuel Hessling f. 1895-01-09 Östanbyn, Grytnäs (W) Gift 1919. Död 1983-09-21 Insjön, Ål (W)</p>	<p>Landbonde Lars Forsberg f. 1793-05-04 Norrbärke Död 1830-06-08 Säter</p>	<p>Okänd</p>	
		<p>Margareta Olsdotter f. 1760-07-26</p>	<p>Olof Olsson f. 1728-12-08 Nederberg, Nås</p>
<p>Hemmansägare Karl Erik Forsberg f. 1823-01-29 St. Skedvi (W) Död 1897-04-27 Knutsbo Säter</p>	<p>Stina Ersdotter f. 1793 Laggarbo, Norrbärke (W) Död 1876-05-24 Övre Stubbersbo, Säter</p>	<p>Kakelugnsmakare Anders Forsberg f. 1744-03-18</p>	
		<p>Christina Samuelsson Östling, f. 1756-02-12 Österbo, Norrbärke</p>	<p>Samuel Östling f. 1715</p>
<p>Lärarinnan Anna Forsberg f. 1857-08-25 Knutsbo Säter Död 1906-04-29 Östanbyn, Grytnäs (W)</p>	<p>Hemmansägare Spelmans Anders Danielsson f. 1789-11-23 Knutsbo Gift 1816. Död 1865-03-21 Knutsbo, Säter (W)</p>	<p>Daniel Ersson</p>	
		<p>Cajsa Andersdotter f. 1756 i Gruvriset, Säter</p>	
<p>Lisa Andersdotter f. 1833-03-06 i Knutsbo, Säter Död 1903-07-23 Knutsbo Säter (W)</p>	<p>Catarina Jansdotter f. 1793-10-20 Silvberg (W) Död 1856-04-22 Silvberg</p>	<p>Jan Jansson f. 1764-11-15 Silvberg</p>	<p>Jan Jansson f. 1724 Norbo Finnmark, Silvberg</p>
		<p>Anna Larsdotter f. 1756-10-10 Norrbärke</p>	<p>Catarina Matsdotter f. 1736 Silvberg</p>

När rabies härjade i Roslagen (1815)

I detta nummer av Sysslingen startas en följetong om när rabies härjade i Roslagen. Texten är hämtad från Rötters hemsida och bilden från Järvzoo:s hemsida.

Sommaren 1815 härjade en galen varg i Roslagen. På hösten samma år begav sig regementsläkaren Retzius och kemisten Sefström till trakten för att ta reda på vad som egentligen hade hänt. Deras skakande redogörelse trycktes året därpå i Svenska läkarsällskapets handlingar (band III, sid. 132–146).

I anledning af de flera i Stockholm utspridda olika rygten om förhållandet af en hydrofobi, som visat sig i medlersta delen af Roslagen, företogo vi en resa dit; och, för att erhålla säkraste underrättelse om de ställen der sjukdomen först och sednast visat sig, togs vägen till Norrtelje, der herr provincial medicus doctor Wallenius lemnade oss i förenämnde afseende nödiga upplysningar. Resan fortsattes därpå som följer:

Kragsta gästgifvaregård [Lohärad sn] den 7 oct. 1815

Den 25 nästl. juni kl. 8 f.m. blef **gästgifvaren Eric Matsson**, under det han dref sin boskap i vall, överfallen af en varg, som rusade på honom 2:ne gånger efter hvarandra, bet honom så, att han feck 3:ne djupa sår i nedre käken och 2:ne dylika på högra handens pekfinger, samt sönderslet hans hatt.

Under sednare anfallet lyckades det Eric Matsson att på ett sådant sätt få sin venstra hand i vargens mun att han genom nedböjandet af dess underkäk satte vargen utur stånd att ytterligare bitas, tills han fick tillfälle att kasta sig öfver dess rygg, då han genom hufvudets tillbakabrytande kunde hålla honom stilla, under den tid af nära en half timme, som en flicka behöfde för att tillkalla **båtsmannen Häggman**, boende 1/16 mil derifrån. Då Häggman kom, slog han vargen flere slag med en yxhammare i hufvudet, hvarefter han omsider dog. Hvad som härvid var anmärkningsvärdt är: 1:o att vargen tycktes komma ifrån Riala, där som vi sedermera fingo upplyst, att han nyssförut visat sig; 2:o att han hvarken rörde svinen eller fåren, utan hoppade öfver dessa då han rusade på gästgifvaren; samt 3:o att aset skyddes af hundar. För öfrigt sades att det var en hona, hvars spenar voro fulla med

mjölk, samt, för att döma af tänderna och kroppens storlek, tämmeligen gammal. I venstra bogen syntes på skinnet ett hål efter utseende förorsakadt af ett yxhugg. Efter Häggmans berättelse kunde detta ej hafva tillkommit då vargen dödades, icke eller vid fläandet, som äfven förrättades af Häggman.

Eric Matssons sår läktes på 14 dagars tid. Under den sednare hälften af denna tid och de 4 derpå följande dagarna inställde sig ett illamående, matthet samt värk i hela kroppen, hvilket sistnämnde symtom märkligen tilltog när värken i såren upphört. Uti såren nyttjades velar doppade uti saltpeter och spir. vulner. acid.; invertes bränvin. För öfrigt ej något medikament - ej åderlåtning - ärren hafva ej något ovanligt utseende. (1816 den 28 april, då Eric Matsson var inne i Stockholm för att sälja skinnet af den dödade vargen, var han ännu fullkomligt frisk).

Himmene [Lohärad sn] by den 7 oktober

Olof Janssons dotter och måg berättade: att deras ena häst, natten emellan den 24 och 25 junii blifvit biten i nosen, hvarvid en stor del af öfre läppen gått förlorad, samt att hästen likväl sedermera varit fullkomligen frisk; 3:ne veckor efter nämnde tid insjuknade deras andra häst, som ej syntes biten. De enda symtom Olof Jansson kunde uppgifva var, att denna häst åt och drack omåttligt, bet efter all ting och syntes mycket hetsig. I stallen, där man instängde honom, bet han i väggarna så att munnen blödde, men fick ej tillfälle att bita något djur; stallade ej och dog efter ett dygn. Någon tid derefter fanns en kråka ligga död bredvid aset. Vargar hafva härstädes varit synlige.



Fortsättning följer i nästa nummer.

Läsövning.

Nu gör vi ett nytt försök med dokument från Ljusterö hembygdsförenings samlingar.

Cija 1720 från min Svärson och
 Svärsonen, min svärson Konrad Olof
 Gustaf i Cijerna och dennes Dotter,
 medborligt sin älska Son allra min
 Svärson och Svärsonen Erik Gustaf,
 och af de minnande Johanse Lichte,
 nanten. Särskilna Svärsonen
 Hörsälborna från Otto Magnus Wolfelt
 och af sin, Rypa ut Svärsonen Kuttaham
 min i samman Ryp, fullt minnelse, för
 400 R. Ryp, Givelsen panningen allra
 Ryp Skilling

Ryp Skilling, från Erik Gustaf till den
 minnen borden sin Son i Givelsen här,
 min: min minn från minn sig -
 ut Givelsen från Ryp i minn,
 och minn minn minn minn minn
 Svärsonen och Rypen minn minn, från
 ut de minn minn minn och minn,
 minn de minn minn och minn minn,
 minn minn minn minn minn minn,
 Ryp sin minn minn minn, som 9 Octobr.
 1722, Erik Gustaf

Vad händer i föreningen

- Måndag 3/4** Månadsträff – Föreningarnas lokal: Pilgatan 6, Vaxholm.
19.00-21.00
- Tisdag 4/4** SRS Vårmöte – Åkersberga bibliotek.
19.00-21.00
Mötet tar ställning till verksamhets- och revisionsberättelsen för 2005, beslutar om ansvarsfrihet samt väljer valberedning inför höstmötet 2006. Som avslutning på mötet håller Carl-Göran ett föredrag om: "Vad jag får och inte får göra som släktforskare". Kaffe serveras.
- Måndag 24/4** Månadsträff – Vita Huset, Centralvägen 55, Åkersberga.
19.00-21.00
- Måndag 8/5** Månadsträff - Föreningarnas lokal: Pilgatan 6, Vaxholm.
19.00-21.00
- Lördag 20/5** Våravslutning: Utflykt med besök på Rydboholm i Rydbo.
09.30-
Se särskild annons.
- Onsdag 6/9** Månadsträff – Föreningarnas lokal: Pilgatan 6, Vaxholm.
19.00-21.00
Obs! Onsdagar i fortsättningen.

Våravslutning

Utflykt med besök på Rydboholms Slott, lördagen den 20 maj

Slottet med den närmaste omgivningen är privatbostad och visas ej. Däremot kommer värdinnan Elisabeth Douglas att kl.10.00 guida oss i det spännande Vasatornet. Därefter kan vi vandra i den yttre parken och bese Brahemonumenten och det gamla Vasaträdet mm.

Ingen föransmälan men avgift 40 kr

De som också vill bese Rydbo Kyrka får kanske möjlighet därtill.

Vi träffas 09.30 Vid parkeringen Röllingbyskolan, Åkersberga för samåkning. Likaså vid parkeringen Vi(vo) Vaxholm för samåkning. Är vädret vackert så tar du kaffekorgen med dig.

Senaste Nytt

Genline nu på våra bibliotek

Genline (kyrkböckerna på internet) finns nu på biblioteken i Åkersberga och Vaxholm. I Vaxholms bibliotek bokar man datorn i det lilla släktforskarrummet, 2 timmar i taget. Är det ingen som bokar timmarna efter så får man gärna sitta kvar. Det här är ett gyllene tillfälle att börja, för den som vill lära sig att använda en dator. Genline är enkelt att lära sig och man forskar betydligt lättare och snabbare än med mikrofilmen.

Titta in på våra månadsträffar så möter du säkert någon som gärna följer med till biblioteket och lär dig Genline.

Onsdagsträffar i Vaxholm

Obs! Ändrad dag i höst för Vaxholms träffar

Träffarna är uppskattade av medlemmarna, men eftersom måndagarna kolliderar bl.a. med intressanta föredrag i Släktforskarnas hus i Sundbyberg, så går vi över till första helgfria onsdagen i månaden med början 6 september. På månadsträffen måndagen den 3 april kommer Anita Järvenpää och Ulla Sellbom att köra ett bildspel och några släktforskar-CD på duken. Vid sista träffen i vår, den 8 maj, så kommer Harald Nystedt att berätta hur han släktforskar i Finland. Alla medlemmar i föreningen är givetvis välkomna till Vaxholm och Pilgatan 6.

Gunnar Sjöberg

Vaxholmskommittén

Släktforskar dagarna 12-13/8

Miss inte **SLÄKTFORSKARDAGARNA** i som i år äntligen tilldrar sig i Stockholm den 12-13 augusti på Factory i Nacka Strand. Släktforskar dagarna är för släktforskare vad Båtmässan är för båtälskare. Utställare är bl.a. Släktforskar- och hembygdsföreningar, förslag, antikvariat, arkiv, museer, studieförbund, bibliotek, researrangörer, Genline och Dis.

Här finns också litteratur och CD-skivor att köpa. Du kan även delta i olika föreläsningar om bl.a. emigration och soldater. Marianne Söderberg, känd från "Din släktsaga" på TV, kommer att berätta om bakgrunden till sina program.

Tider: 12 augusti, 10.00-17.00 och 13 augusti, 10.00-16.00

Vi samåker från de vanliga P-platserna vid Röllingbyskolan i Åkersberga och Vi(vo) i Vaxholm båda dagarna. Avfärd kl 09.00

Nya medlemmar

Pär Höök	Mjölmarströmsv 1	184 97 LJUSTERÖ
Olof Keijser	Pauli väg 4	184 42 ÅKERSBERGA
Olov Kungberg	Fredriksstrandsv 20	185 35 VAXHOLM
Anna-Karin Rehnfeldt	Trollsländev 29	194 53 UPPLANDS VÄSBY
Roger Sjölin	Centralv 32 C	184 32 ÅKERSBERGA
Inger Sällström	Häggekulle 15	184 37 ÅKERSBERGA

Klurigheter

Vi tänkte att ni skulle få träna på en Sudoku. Lösningen finner ni längst bak i tidningen, men fuska inte. Lycka till!

7								
	6	9					3	8
			8	3	4			
	9			1	2			
	4		5		6	1		
5		6						
		3					2	
				8			1	7
			4	2		9		

Mannens sista vilja

Mannen:

Min kära hustru, hör!
 Du skall ditt löfte gifva:
 Svär på att, när jag dör,
 Ej Peters maka blifva.
 Min sista vilja, lyd dock den;
 Jag eljest säkert går igen.

Hustrun:

Dö, kära man, i ro
 Mig skall ej lyda tryta:
 Jag svär, vid Gud och tro,
 Att ej mitt löfte bryta.
 Nej, aldrig någonsin tar Per;
 Med Sven jag ren förlofvad är.

*Anna-Maria Lenngren
 (1754-1817)*



Nu är det snart tid att plocka fram baddräkten och prova om den passar i år också. Baddräkterna har haft en tendens att bli mindre och mindre för varje år som går. Snart består de väl bara av tre små triangler.

På 1920-talet såg i alla fall badmodet ut som ovan. Ett mer påklätt mode än i dag både till huvud och kropp.

*Vi önskar er alla Syslingar en
varm och skön sommar!!*

Lösning

7	3	8	2	6	9	4	5	1
4	6	9	7	5	1	2	3	8
2	5	1	8	3	4	7	9	6
8	9	7	3	1	2	6	4	5
3	4	2	5	7	6	1	8	9
5	1	6	9	4	8	3	7	2
6	7	3	1	9	5	8	2	4
9	2	4	6	8	3	5	1	7
1	8	5	4	2	7	9	6	3

Mer info från vår ordförande

I Brevet till läsaren nämnde jag månadsmötet. Vi har i skrivande stund haft sådana. Det har varit trevliga och givande möten. Vi är tacksamma mot våra medlemmar i Waxholm, som genom sitt fina initiativ och sitt föredöme gjorde så att vi också börjat. Vi skall fortsätta med dessa möten. Jag skrev också och hotade med att jag vid nästa möte kommer att läsa hela dikten av Hjalmar Gullberg. Bara om jag får minst fem e-mail om att ni vill det – kommer jag att sätta hotelserna i verket.

E-postadress: eddy.widborg@telia.com

Eddy Widborg

Förtydligande till läsövning

Åhr 1720 har vår Fader och Morfader, nu afledne Bonden Pehr Ersson i Åsätra och Wärmdö Sochn, anförtrodt sin äldste Son eller vår Broder och Morbroder Erik Pehsson, at af då warande Öfwerste Lieutenanten sedermera Lands-Höfdingen Högwälborne Herr Otto Magnus Wolfelt och dess Fru, kjøpa et Frälse Skatte hemman i samma By, helt mantal, för 400 d^r koppmt, hwilcka penningar eller kjøpe skilling

kjøpe skilling, han Pehr Ersson till den ändan berörde sin Son i händer lämnat: men denne har dristat sig at hemligen sluta kjøpet i egit namn, och jämwäl sedermera både sina Föräldrar och Syskon owitterligen, hwar af de förre woro gamle och enfaldige, samt de senare unga och oförfarne, kunnandes ingendera läsa skrifwit, utwärcat sig derå så wäl upbud, som d. 9 octobr: 1722, Faste bref.