



Södra Roslagens  
Släktforskarförening

# SYSSLINGEN

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening  
2008:1 Årgång 15

## Ordföranden har ordet

Vi hade ett trevligt månadsmöte i november. Vid kaffet underhöll Inga-Karin Gillberg oss med sång till cittra. Det var visor från barn- och ungdomsåren. En verkligen trevlig kväll.

Vi kom att tala om Sysslingens innehåll och hon sa att hon alltid läste Brevet till läsaren mycket noggrant. Jag blev lite häpen över det eftersom jag inbillar mig att Brevet till läsaren är det som har minst intresse av den här lilla tidningens innehåll.

Vi talade också om hur noggrann man skall vara med källorna i sitt arbete med släktforskning och annat. Jag erinrade mig då att jag en gång skulle citera några ord av Wilhelm Ekelund: *vad lite som är nog när man ingenting har och vad mycket som är för lite när man har allt*. Inga- Karin tyckte att jag skulle citera denna Ekelundsaforism i nästa nummer av Sysslingen. Jag har gjort det nu. Inga-Karin gick bort hastigt en månad efter detta samtal.

När jag först citerade denna Wilhelm Ekelundsaforism var i Brevet till läsaren i Svensk Socialvårdstidning januarinumret 1972 så hade jag citatet i huvudet men hade glömt dess exakta lydelse. Sent på kvällen innan manuset skulle till tryckeriet ringde jag upp professor Algot Werin i Lund, specialist på Wilhelm Ekelunds texter och han var vänlig hjälpa mig med detta. Aforismen är tänkvärd vid och i alla tider och bland alla människor – inte minst vid jultid. Jag önskar Er alla en riktigt god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

*Eddy Widborg*  
ordförande

## Södra Roslagens släktforskarförening

Föreningens adress:

Guckuskovägen 12, 184 35 Åkersberga

### Styrelse:

Ordförande	Eddy Widborg	08-540 209 79
<i>e-post:</i>	<i>eddy-genealog@telia.com</i>	
Vice ordf	Anita Järvenpää	08-541 338 19
<i>e-post:</i>	<i>anita.jarvenpaa@lo.se</i>	
Sekreterare	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
<i>e-post:</i>	<i>cg@milstolpen.org</i>	
Kassör	Ingalill Hallberg	08-540 233 83
<i>e-post:</i>	<i>ingalillhallberg@telia.com</i>	
Ledamot	Olle Kungberg	08-541 753 33
<i>e-post:</i>	<i>olle.king@hotmail.com</i>	
Ledamot	Marianne Fröblom	08-540 673 64
<i>e-post:</i>	<i>marianne.froblom@swipnet.se</i>	
Ledamot	Olle Keijser	08-540 693 07
<i>e-post</i>	<i>okeijser@gmail.com</i>	

### Revisorer:

Ordinarie	Björn Olander	08-540 230 65
	Lars Lindblad	08-540 659 76
Suppleant	Len Blomgren	08-540 603 24

### Valberedning:

	Bengt-Göran Littorin	08-540 222 52
	Berit Wallenqvist	08-540 232 30
	Arne Sundberg	08-541 324 55

### Programkommitté:

	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
	Eddy Widborg	08-540 209 79
	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
	Jessica Sjölund	08-540 212 78
	Heléne Stuborn	08-540 246 18

### Åkersbergakommitté:

	Janet Witoslaw	08-540 622 08
	Heléne Stuborn	08-540 246 18
	Eddy Widborg	08-540 209 79

### Arningekommitté:

	Mai-Britt Andersson	08-540 216 42
	Carl Göran Backgård	08-540 611 36

### Vaxholmskommitté:

	Gunnar Sjöberg	08-541 320 78
	Anita Järvenpää	08-541 338 19
	Inger Rydholm	08-541 320 78

### Läsapparaterna (bokning och utlåning):

	Carl-Göran Backgård	08-540 611 36
--	---------------------	---------------

### Redaktör och ansvarig utgivare:

	Susanne Fagerqvist	08-540 653 26
--	--------------------	---------------

### Redaktionskommitté:

	Margareta Hultman	Inger Rydholm
	Gunnar Sjöberg	Leif Gannert
	Anita Järvenpää	Olle Kungberg
	Nils Lindgren	Bengt-Göran Littorin
	Carl-Uno Sjöblom	Arne Sundberg

### Avgifter:

Medlemsavgift	100 kronor
Ungdomsmedlem	25 kronor (under 25 år)
Hyra av läsapparat	25 kronor/vecka

**Plusgirokonto:** 448 57 91-0

### Nya medlemmar:

Sätt in avgiften på vårt plusgirokonto.

Glöm inte ange namn och adress!

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år  
Bidrag kan sändas till redaktören Susanne Fagerqvist,  
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.

e-post: [sysslingen@hotmail.com](mailto:sysslingen@hotmail.com)

hemsida: [www.roslagen.be](http://www.roslagen.be)

För signerade bidrag ansvarar författaren.

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges.

## Redaktionen har ordet

Så har ytterligare ett år passerat. Vi i redaktionen vill, som vanligt, att våra medlemmar i föreningen hör av sig med både ris och ros. Nytt för detta nummer är vår enkla lilla datahörna som vi hoppas att ni ska ha nytta av.

Har ni några åsikter eller förslag på innehållet i tidningen hör då av er på vår e-postadress:

***sysslingen@hotmail.com***

### Innehåll:

Ordföranden har ordet .....	1
Redaktionen har ordet .....	2
Program våren 2008 .....	3
Rotemansarkivet tillgängligt på nätet.....	5
Lotterivinster.....	5
Genline har tecknat avtal med Sveriges Hembygdsförbund om internettjänsten Bygdebånd.....	5
Protokoll .....	6
Vi behöver din hjälp! .....	8
Redaktionskommitténs medlemmar.....	8
Enkäten till föreningens medlemmar .....	8
Målet med min släktforskning .....	9
Läsövning .....	10
Gemensam medlemskväll för Vaxholms hembygdsförening och Södra Roslagens släktforskarförenings Vaxholmsgrupp. ....	10
Studiebesök hos Svenska Aero-Bilder i Enköping .....	11
Sysslingens datahörna .....	12
Surfsäkert.....	13
Klurighet.....	13
Lösning till läsövning.....	14

**Nästa nummer av Sysslingen  
kommer i slutet på mars 2008**

**Manusstopp den 25 februari 2008**

# Program våren 2008

- Jourhavande släktforskare** **Lördagar i biblioteken i Åkersberga centrum (kl 11-13) och Vaxholm (kl 10-13)**  
Vi finns på plats och ger råd och hjälp, t ex med att komma i gång. Vi har tillgång till Genline och en hel del dataregister. Pågår januari-maj.
- Månadsträffar** Vi träffas en gång i månaden januari-maj i Åkersberga och Vaxholm och utbyter erfarenheter, ställer frågor, dricker kaffe och har trevligt. Ibland har någon något att berätta eller demonstrera, men programmet blir vad deltagarna gör det till.

**Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga**

Första **tisdagen** i månaden (i januari den 8/1) 19.00-21.00.

**Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm**

Första **onsdagen** i månaden (i januari den 2/1) 19.00-21.00

## **Forskarkväll** Avgift: 40:- Föranmälan krävs

Tisdag 19/2

16.00-19.30

**Forskarkväll – Riksarkivets depå, Mätslingan 17, Arninge**

I depån finns mikrofilmade kyrkoarkivalier för hela Sverige fram till ca 1895, även flyttnings-, födelse-, vigsel- och dödböcker (som Genline ofta har bara till ca 1860) och dessutom de mikrofilmade utdragen till SCB till långt fram på 1900-talet (som Genline har bara till 1897). På några datorer finns ett antal för släktforskare mycket användbara register. Vi disponerar hela forskarsalen, dvs alla de 60 forskarplatserna med läsapparater och alla datorerna. Dessutom finns några erfarna släktforskare på plats för att ge råd och hjälp.

## **Studiebesök** Avgift: 40:- Föranmälan krävs

Torsdag 7/2

18.00-ca 20.00

**Studiebesök – Riksarkivet-Marieberg, Fyrverkarbacken 13-17, Stockholm**

I Riksarkivet förvaras handlingar från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid och från enskilda arkivbildare som person- och gårdsarkiv, föreningsarkiv samt några företagsarkiv. Ett för släktforskaren välförsett referensbibliotek finns i forskarsalen. Vi får en genomgång av vad Riksarkivet i Marieberg kan hjälpa oss släktforskare med.

Onsdag 27/2

18.00-20.00

**Studiebesök – Norrtälje stadsarkiv, Baldersgatan 12, Norrtälje**

Varje kommun i Sverige måste ha ett kommunarkiv. Norrtälje kommun har i sitt stadsarkiv ett bra sådant som dessutom ger föreningar och enskilda möjlighet att förvara sina arkiv där. Släktforskare som forskar på någon av de många socknarna i kommunen får god service i form av mikrokort och register. Studiebesöket görs i samverkan med Österåkers hembygds- och fornminnesförening

Onsdag 26/3

13.00

Avfärd kl 11.00

**Ingen avgift**

**Studiebesök – Svenska Aero-Bilder AB, Gesällgatan 2, Enköping**

Företaget startade 1965 och har hela tiden fotograferat från luften. Flera andra bildarkiv har inköpts vilket innebär att företaget nu äger över 5 miljoner bilder från 1940-talet och framåt. Högst tio deltagare. Vid behov försöker vi arrangera flera besök. Samåkning från Vaxholm/Åkersberga.

Anmälan till Gunnar Sjöberg, tel: 08-541 320 78 eller e-post: [gunnarsjoberg@bredband.net](mailto:gunnarsjoberg@bredband.net)

## **Vårmöte**

Tisdag 8/4

19.00-ca 21.00

**SRS vårmöte – Åkersberga bibliotek**

Mötet tar ställning till verksamhets- och revisionsberättelsen för 2007, beslutar om ansvarsfrihet samt väljer valberedning inför höstmötet 2008. Särskild kallelse kommer. Som avslutning på mötet lyssnar vi till ett kåseri av Carl-Uno Sjöblom. Kaffe serveras.

## **Våravslutning**

Lördag 17/5

10.00-ca 13.00

**Våravslutning – i samverkan med Österåkers hembygds- och fornminnesförening**

Stadsvandring i Vaxholm som avslutas med tipspromenad och för den som så önskar med en strömmingsmacka. Samling vid kyrkan.

Där **föranmälan** krävs ska den göras senast en vecka före aktiviteten till *Heléne Stuborn*, tel 540 246 18, eller e-post till [ingbrittsdotter@hotmail.com](mailto:ingbrittsdotter@hotmail.com)

## Hans Wikblom

### In memoriam

En kamrat och vän har lämnat oss. Han var en hängiven släktforskare och en hängiven människa. Han var en man som kunde förefalla bullrande. Han tog stor plats bland oss och han gjorde mycket gott. Han deltog och hjälpte till med allt som behöver göras i en förening. Utan sådana människor, som Hans stelnar och slocknar en förening.

Han var fantastisk när det gällde att komma fram till de rätta uppgifterna i de register som våra datorer är fyllda med och han ställde alltid upp att förmedla den kunskapen till oss andra. Det är med stor tacksamhet och stor sorg jag skriver detta. Tacksamhet över att jag fick gå ett stycke väg med Hans och sorg över att det är slut nu. Det är tomt efter Hans – i minnet kommer han länge att finnas kvar hos oss.



*Eddy Widborg* ordf.

---

## Inga-Karin Gillberg

### till minne

Inga-Karin Gillberg är död. Hon avled den 4 december 2007, 76 år gammal. Det var med stor bestörtning vi mottog sorgebudet om hennes bortgång, och det var oerhört svårt att fatta att hon var borta för alltid.

Hon var medlem i SRS under 15 år och var ledamot av styrelsen i två perioder 1998-2001. Hon var en stor tillgång, alltid villig att hjälpa till, omtyckt för sitt mjuka, vänliga sätt och sin förmåga att se det mesta från den positiva sidan.

Mellan 1998 och 2006 ingick hon i redaktionskommittén för Sysslingen. Här medverkade hon på olika sätt med foton och artiklar samt inte minst med olika kryss och klurigheter i många nummer. Inga-Karin var också medlem av Arninge-kommittén som bildades för att hålla kontakten med forskningscentret i Arninge.

Vid våra månadsmöten var hon en flitig deltagare och vid mötet i början av november hade hon med sig sin cittera och sjöng gamla skillingtryck och visor som hon lärt av sin mor i barndomshemmet. Hon sjöng och berättade livfullt och gav oss en bild av en lycklig familj där musiken betydde mycket i samvaron.

Ingen som deltog kunde väl ana att det kom att bli vårt sista minne av Inga-Karin. Vi visste att hon skulle genomgå en stor hjärtoperation men likt henne själv trodde vi att allt skulle gå bra och att vi snart skulle ses igen. Men ödet ville annorlunda.

Vi minns Inga-Karin med stor tacksamhet och kommer att sakna henne i föreningen och i tillvaron. Tankarna går också till sonen och hans familj, som mist en älskad mor, svärmor och farmor.

*Bibbi Backgård*



## Rotemansarkivet tillgängligt på nätet

Stockholms stadsarkiv har lanserat en ny tjänst för sökning i Rotemansarkivet. Databasen finns nu gratis tillgänglig på nätet. Samtliga rotar är emellertid ännu inte inskannade. Information om produktionsläget samt sökformulär finns på arkivets hemsida: [www.ssa.stockholm.se](http://www.ssa.stockholm.se)

*Anita Järvenpää*

---

## Lotterivinster

På höstmötet började vi sälja lotter från två lottringar och fortsatte på Luciafirandet i Vita huset. Där tillkom två fotoalmanackor för 2008 som vinster från hembygdsföreningen. Det ena lotteriets lotter var röd- och vitrandiga (Serie E) och första vinsten, boken om indelningsverket av Grill, gick till Jörgen och Marianne Thulstrup. Andra vinsten, en almanacka, gick till nr 61 och är inte uthämtad. På det andra lotteriet var lotterna vita med ljusblå prickar (Serie H). Första vinsten, Adam Lewenhaupts bok om Karl XII:s officerare, utföll på nr 77 och är inte heller uthämtad. Almanackan i det lotteriet gick till Berit Wallenqvist. Vi gratulerar vinnarna och ber innehavarna av röd lott 61 och ljusblå lott 77 att hämta sina priser hos Carl-Göran Backgård.

*Carl-Göran Backgård*

---

## Genline har tecknat avtal med Sveriges Hembygdsförbund om internettjänsten Bygdeband

Den 20 november informerade Genline representanter från Vaxholms hembygdsförening, Södra Roslagens släktforskarförening och Stockholms Läns Hembygdsförbund m fl om den nya internettjänsten Bygdeband.

Ett ramavtal har tecknats mellan Genline och Sveriges Hembygdsförbund. Genline kommer nu att börja kontakta föreningarna och teckna lokala avtal och erbjuda utbildningar via DVD-skivor och workshops.

Bygdeband, som lanseras under 2008, kommer att innehålla foton, kartor, ljudfiler m m och är tänkt att bli Sveriges största databas för bygdeforskning. Databasen kommer även att ge föreningarna möjlighet att förvara sitt arkivmaterial i Genlines databas.

Hembygdsföreningarna skall själva lägga in materialet i databasen. I gengäld kommer en tredjedel av Genlines intäkter från Bygdeband att gå tillbaka till hembygdsföreningarna. Föreningarnas medlemmar kommer att erbjudas lägre abonnemangsavgift än icke-medlemmar, vilket kan få en positiv effekt på föreningarnas medlemsiffror.

Föreningarna äger fortfarande sitt material, men förbinder sig att under tio år inte erbjuda materialet till någon annan kommersiell aktör. Däremot får föreningarna fortfarande publicera materialet på egna hemsidor och andra icke-kommersiella portaler och hemsidor, t ex Stockholmskällan.

*Anita Järvenpää*

# Protokoll

## Protokoll från höstmöte måndagen den 12/11 2007 kl 19 i Åkersberga bibliotek

- § 1 SRS' ordförande Eddy Widborg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. **Öppnande**
- § 2 Eddy Widborg valdes till ordförande och Carl-Göran Backgård till sekreterare för mötet. **Mötesfunktionärer**
- § 3 Lars Lindblad och Armin Kopsch valdes till rösträknare och justerare för mötets protokoll. Beslutades att justering skulle göras onsdagen den 21/11 kl 15.00 i Biblioteket.
- § 4 Eddy Widborg redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning av kallelsen. Mötet beslutade att godkänna kallelsen. **Kallelse**
- § 5 Ett förslag till dagordning hade publicerats i Sysslingen tillsammans med kallelsen till mötet. Eddy Widborg föreslog att en punkt skulle läggas till, nämligen ett andra beslut om den stadgeändring som beslutades på vårmötet tidigare i år. Mötet godkände dagordningen med detta tillägg. **Dagordning**
- § 6 Carl-Göran Backgård rapporterade kort om årets hittillsvarande verksamhet. Rapporten godkändes. **Verksamhet innevarande år**
- § 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008 hade publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkänna förslaget. **Verksamhetsplan**
- § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för 2008 hade likaledes publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkänna förslaget. **Budget och medlemsavgift**
- § 9 Ingalill Hallberg och Anita Järvenpää omvaldes som styrelseledamöter 2008-09. Marianne Fröblom omvaldes på ett år för 2008. Som nya styrelseledamöter 2008-09 efter Gunnar Sjöberg och Heléne Stuborn, som avsagt sig sitt uppdrag, nyvaldes Olle Kungberg och Olle Keijser. **Val av styrelseledamöter**
- § 10 Som revisor omvaldes Björn Olander för 2008-09 och som revisorssuppleant för 2008 omvaldes Len Blomgren. **Val av revisor och revisorssuppleant**
- § 11 Carl-Göran Backgård föredrog den stadgeändring som beslutades på vårmötet, nämligen att orden "Genealogiska föreningen och" strykes i stadgarnas punkt 3. Den nya lydelsen av punkten skulle därmed bli:  
3. Föreningen ska vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.  
Mötet beslutade för andra gången att göra denna stadgeändring, varigenom den träder i kraft. **Stadgeändring**
- § 12 Olle Kungberg presenterade sig och hälsades välkommen i styrelsen. **Övriga frågor**
- § 13 Mötets ordförande Eddy Widborg förklarade årsmötet avslutat. **Avslutande**

### Vid protokollet:

### Justeras:

Carl-Göran Backgård, Mötessekreterare

Eddy Widborg, Mötesordförande

Lars Lindblad, Justerare

Armin Kopsch, Justerare

Nedanstående protokoll har tyvärr inte kommit med tidigare men bättre sent än aldrig.

## Protokoll från vårmöte tisdagen den 27/3 2007 kl 19 i Åkersberga bibliotek

- |      |   |   |
|------|---|---|
| § 1  | SRS' ordförande Eddy Widborg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  | <b>Öppnande</b>                             |
| § 2  | Bengt Wallenqvist valdes till ordförande och Carl-Göran Backgård till sekreterare för vårmötet.   | <b>Ordförande och sekreterare för mötet</b> |
| § 3  | Bertil Sollerbrant och Wilhelm Ohrling valdes till rösträknare och justeringsmän för vårmötets protokoll.   | <b>Rösträknare och justeringsmän</b>        |
| § 4  | Carl-Göran Backgård redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning av kallelserna, varefter mötet konstaterade att mötet var behörigen kallat.  | <b>Kallelse</b>                             |
| § 5  | Ett förslag till dagordning hade publicerats i Sysslingen tillsammans med kallelsen till mötet. Därefter hade två motioner kommit in från Nils Lindgren. Eddy Widborg föreslog att motionerna skulle få behandlas under övriga frågor. Mötet godkände ordförandens förslag och det utsända förslaget till dagordning.   | <b>Dagordning</b>                           |
| § 6  | Verksamhetsberättelsen för 2006, som publicerats i Sysslingen tillsammans med kallelsen till mötet, lades till handlingarna och godkändes.  | <b>Verksamhetsberättelse</b>                |
| § 7  | Björn Olander föredrog revisionsberättelsen, vari revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.  | <b>Revisionsberättelse</b>                  |
| § 8  | Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2006.  | <b>Resultat- och balansräkning</b>          |
| § 9  | Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.   | <b>Ansvarsfrihet</b>                        |
| § 10 | Mötet beslutade delegera till styrelsen att utse ett ombud till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 25/8 2007 i Halmstad.  | <b>Ombud till riksstämman</b>               |
| § 11 | Till valberedning omvaldes Bengt-Göran Littorin och nyvaldes Berit Wallenqvist och Arne Sundberg. Som sammankallande utsågs Bengt-Göran Littorin.   | <b>Valberedning</b>                         |
| § 12 | Carl-Göran Backgård föredrog det förslag till stadgeändring som styrelsen framlagt, nämligen att orden "Genealogiska föreningen och" strykes i stadgarnas punkt 3. Det har sedan lång tid inte varit möjligt för en förening att vara medlem i Genealogiska föreningen. Den nya lydelsen av punkten skulle därmed bli:<br>3. Föreningen ska vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.<br>Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varigenom stadgeändringen blev vilande tills den beslutas en andra gång.   | <b>Stadgeändring</b>                        |
| § 13 | Nils Lindgren hade inlämnat två motioner.<br>a) att ändra föreningens namn från Södra Roslagens släktforskarförening till Södra Roslagens Släktforskarförening med motiveringen att namn ska ha stor begynnelsebokstav. Eddy Widborg föredrog styrelsens förslag att avslå motionen, eftersom det finns många exempel på namn som inte har stor begynnelsebokstav på alla ord. Mötet beslutade att avslå motionen.<br>b) att byta namnet på hemsidesdomänen från www.roslagen.be till något som inte ser ut att leda till Belgien. Hans motivering var att surfare kommer att tro att de fått fel adress, ändra till .se och därmed hamna på fel ställe. Eddy Widborg föredrog styrelsens förslag att avslå motionen. Frågan hade varit uppe i styrelsen som inte delade motionärens farhågor och därför hade beslutat att inte byta domän. Mötet beslutade att avslå motionen. | <b>Övriga frågor</b>                        |
| § 14 | Mötets ordförande Bengt Wallenqvist förklarade vårmötet avslutat.   | <b>Avslutande</b>                           |

### Vid protokollet:

Carl-Göran Backgård, Mötessekreterare  
Bertil Sollerbrant, Justerare

### Justeras:

Bengt Wallenqvist, Mötesordförande  
Wilhelm Ohrling, Justerare

## Vi behöver din hjälp!

Sedan några är tillbaka är vi en tapper skara som arbetar med att registrera födda, vigda och döda i Ljusterö, Roslags-Kulla, Vaxholm, Österåker och Östra Ryd. Målet är att med hjälp av förbundets presentationsprogram kunna ge ut en CD-skiva.

Vi har nu registrerat drygt hälften av posterna och påbörjat korrekturläsningen.

Idag är det 20 personer som arbetar med projektet, men vi behöver flera frivilliga.

De som registrerar läser antingen från mikrokort eller Geline och skriver in uppgifterna i ett Excel-ark. När detta är gjort lämnas det över till en korrekturläsare. Därefter klipps filerna ihop och läggs i ett presentationsprogram.

Vill du veta mer kan du kontakta mig, eller någon annan i styrelsen

*Anita Järvenpää*

anita.jarvenpaa@lo.se

---

## Redaktionskommitténs medlemmar

Här presenterar sig en ny medlem av redaktionskommittén.



### **Bengt-Göran Littorin**

Jag är född i Östergötland på en gård i Varv, som ligger mellan Motala och Skänninge. Utbildade mig till lantbrukare och arbetat i jordbruk på skilda platser i Sverige och något i Tyskland. Lantmästarexamen 1955 på Alnarp utanför Malmö.

Har tillsammans med min bror drivit en gård utanför Norrköping. Lämnade sedan det direkta jordbruket och arbetade för veterinärmedicinska avdelningen på läkemedelsföretaget Pfizer, där jag var tills jag gick i pension.

Beträffande släktforskningen har min fars sida, som börjar på Visingsö i slutet av 1600-talet, blivit ganska väl utredd tidigare. Min mors släkt kommer från Skåne och i förlängningen från Danmark. Min fru Ingrids släkt kommer på fädernet från Västsverige och på mödernet från Skåne. Här finns det mycket intressant att forska i.

---

## Enkäten till föreningens medlemmar

Med förra numret av Sysslingen följde en enkät om föreningens arbete. På styrelsens möte i december redovisade jag de inkomna svaren. 35 medlemmar, dvs 13%, hade svarat och många av dem hade gett kommentarer. Svarefrekvensen är dålig och vi får akta oss för att dra några viktigare slutsatser. Det finns dock ingenting som antyder att vi behöver göra större förändringar i vår verksamhet. Hör du till dem som inte har svarat? I så fall vill vi gärna ha in ditt svar också. Om du inte har tillgång till svarsblanketten kan du höra av dig till mig så får du en.

*Carl-Göran Backgård*



# Målet med min släktforskning

Varje oerfaren släktforskares första fråga är oftast: Hur långt bakåt har du kommit? Med tanke på att varje generation skapar dubbelt så många personer så kan det ju vara lite svårt att enkelt svara på den frågan. Om du inte har tänkt på volymerna själv så betrakta följande talserie om 10 generationer: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512. Först står du själv och serien slutar med farfars farfars farfars farfars far och hans generationskamrater i antavlan. Du är nere kring sekelskiftet 16 – 1700-talen. Om du täcker in alla dessa personer, har du en samling av 1.023 personer att hålla reda på ( $512 \cdot 2 - 1$ ). Har du jobbat flitigt och inte stött på några större bekymmer i forskningen så är det ett digert material av datum bestående av födslar, vigslar och dödslar. Men sedan då? Försök att förklara för frågeställaren vad det är du har. Försök också motivera nyttan för frågeställaren av att ha kommit så långt tillbaka.

Nä, låt oss tänka till lite.

Har vi nytta av alla dessa personuppgifter egentligen? Visst är det spännande att komma långt bakåt i tiden, men fungerar det i alla led? Man träffar på ”oäktingar” och anförluster. Kyrkboksmaterialet är inte lika heltäckande över tiden i alla socknar. Det är ofrånkomligt att det blir luckor.

Visst vore det intressant att ha klätt datumen med födelsenotiser, i den mån sådana finns. Alla gamla bröllopfoton som ingen vet vilka de föreställer, släng de men behåll de du vet vilka det är. Är de dina anor i antavlan, låt de vara en del av släktforskningen. Det kan ju även finnas vigselnotiser, framför allt i lokaltidningarna. Och glöm inte dödsannonserna. Vaxholms Tidning, för att ta ett exempel jag känner till, utgavs första gången 1923. Där finns mycket personhistoria. Gå till biblioteket med din digitalkamera och fota av de annonser och notiser som innehåller dina anor ur lokalpressen. Har du anor som kommit upp sig i samhället finns ju de nationella

*Leif Gannert*

dagstidningarna också. Även om det är mer tidsödande att leta där. Samla dem tillsammans med övrig information per person. Finner du en person som dömts för ett brott, leta upp fallet i domboken. Leta upp alla bouppteckningar som berör dina anor också. Förvänta dig dock inte att alla har fått bouppteckningar. Längre tillbaka gjordes inga bouppteckningar om dödsboet var ”tomt”. Var bodde anorna? Har du bilder på deras hus i dåtid eller nutid skall dessa också vara en del av materialet kring dina anor. Även en kartbild kan vara intressant som visar var i geografien huset eller byn låg/ligger.

Varför skall man nu göra allt detta? Ja vad har vi för nytta av allt material om det står i en bokhylla eller ligger i lådor och mappar. Det är här bakgrunden till mitt påstående i rubriken uppdagas. Vad vill jag med allt mitt material?

För min personliga del drömmer jag om att kunna göra världens bästa släktbok. All min möda under 30 års forskande skall samlas och organiseras i en lättläst bok av ännu okänd storlek. Det är bara ett problem, hur ser en släktbok ut? Jag vet inte för jag vet mig aldrig ha sett någon. Nu lär vi personer att släktforska, är det inte dags att vi även lär ut hur man presenterar det också. DISGEN i all ära, men att ge bort en släktbok känns bättre än en datafil. Jag har bara i min fantasi lekt med tanken att datumen skall kläs i ord och bilder. Personerna skall ges karaktär, i den mån fakta finns. Och naturligtvis kompletterade med bilder. Har du sparat några handskrivna sidor dina anor gjort, alltså vet du hur deras handstil såg ut. Om inte är ett tips att kolla i bouppteckningarna. Den efterlevande maken(an) skulle skriva under dokumentet. Är det inget bomärke utan en namnteckning, även våldsamt spretig, så var man skrivkunnig.

Kan inte vi inom släktforskarskrået enas om att även lägga lite tid på att diskutera hur en släktbok, eller motsvarande, bör se ut och inte bara ägna oss åt att studera gamla dokument?

# Läsövning



## Gemensam medlemskväll för Vaxholms hembygdsförening och Södra Roslagens släktforskarförenings Vaxholmsgrupp.

För att visa att hembygdsforskning och släktforskning går hand i hand arrangerade Vaxholms Hembygdsförening och Södra Roslagens släktforskarförenings Vaxholmsgrupp en gemensam medlemskväll i oktober månad.

Mötet, som hölls i Vaxholms hembygdsgård, var välbesökt och inleddes med att Gunnar Sjöberg berättade lite om Södra Roslagens släktforskarförenings verksamhet samt om släktforskning i allmänhet.

Därefter spelade Leif Gannert upp en



Foto Lena Sundberg

ljudupptagning med den legendariska Vaxholmsprofilen Hilma Juhlberg som berättade om hur det var att växa upp i Vaxholm i slutet av 1800-talet.

Mötet avslutades med att Arne Sundberg, som är av gammal Vaxholmssläkt, gjorde en presentation av sin släkt som visar hur man kan väva ihop släktforskning och hembygdsforskning. Arne illustrerade presentationen med bilder som visade såväl släkten Sundbergs som Vaxholms historia.

I anslutning till detta visade man även en utställning med gamla Vaxholmsbilder

*Anita Järvenpää*

---

## Studiebesök hos Svenska Aero-Bilder i Enköping

En solig dag i höstas var vi 6 st från SRs som gjorde ett besök hos företaget Svenska Aero-Bilder i Enköping. Idén till besöket kom från Gunnar Sjöberg som fotograferat och arbetat som säljare i företaget.

Vi hälsades välkomna av ägaren sedan början av 2000-talet, Pereric Öberg.

Pereric beskrev företaget och dess verksamhet. Man startade år 1965 och gjorde flygfotografering av gårdar från Skåne till nordligaste Lappland. Pereric och hans pappa, Larseric var båda säljare under slutet av 1900-talet i Svenska Aero-Bilder.

I arkivet gavs vi möjlighet att leta reda på våra egna släktgårdar. Sannolikheten att hitta någon var ganska god. Arkivet rymmer nämligen över 5.000.000 bilder, varav en del är införskaffade från andra arkiv.



Foto Lena Sundberg

Bland kunderna märks förutom gårdsinnehavare även försäkringsbolag. De senare vill gärna skapa en bild hur t ex en gård såg ut före en brand. Även utseende före om- eller tillbyggnad kan vara av intresse.

Lillemor Blomberg sökte och fann bild på sitt boningshus. Lars Lindström letade reda på en släktgård på Gotland o s v.

I laboratoriet fick vi se hur en bild växer fram för att slutligen under 32 tons tryck fästas till en färdig bild. Denna skickas därefter vackert inramad och paketerad till kund.

Man slås onekligen av tanken på hur värdefullt det vore med ett samarbete mellan Svenska Aero-Bilder och Hembygds- och släktforskningen.

Efter den trevliga genomgången bjöds vi på kaffe och en hembakad kaka av Pereriks mamma Gun.

*Arne Sundberg*

# Sysslingens datahörna

Vi tänkte från detta nummer börja med en liten datahörna med vanligt förekommande frågor och övrig information som kan vara bra att kunna vad gäller datorer och dess program. Du får gärna komma med önskemål om vad du vill lära dig mera om.

## Beskära en bild

Du kan beskära bilderna på olika sätt i olika program. Här går vi igenom hur man gör i Word och PhotoShop Elements. Om en bild innehåller för mycket information eller om bara en del av bilden ska användas är det en fördel att beskära bilden.

### *Word*

En bild kan aldrig öppnas utan måste alltid infogas i ett Worddokument. Klicka på menyn Infoga och välj Bildobjekt från fil. När bilden finns i ditt dokument kan du enkelt beskära den dvs skära bort delar av bilden.

När bilden visas ska även ett extra verktygsfält visas. Om verktygsfältet inte visas öppnar du det genom att högerklicka på bilden och välja att visa verktygsfältet Bildobjekt.

Här finner du verktyget för att beskära.



I detta program skär man bort det som inte ska visas. Välj rätt verktyg och placera markören på en av klossarna runt bilden. Ta tag och skär bort det som ska tas bort. Ibland kan det kännas som programmen skär lite som det vill och det beror på att de flesta program arbetar med ett raster (även om det inte syns). Detta kan man enkelt koppla bort medan man beskär genom att samtidigt som du ”skär bort” håller ned Alt-tangenten. På detta sätt kan du mer finjustera din beskärning.

### *Photoshop Elements*

I Elements fungerar beskärningen något annorlunda. Här markerar du det som man vill behålla.

Du kan använda funktionen Beskär oavsett om du arbetar i Standard- eller Snabbkorrigeringsläget.

Välj rätt verktyg och håll ned musknappen för att rama in området du vill behålla. Du kan alltid ändra storleken på området innan de bekräftar beskärningen.



Glöm inte att spara din nya bild med ett nytt namn så att du inte ersätter ditt original.

*Susanne Fagerqvist*

## Surfsäkert

Det enda man får gratis här i världen är stryk, sägs det. Men det finns också många trevliga dataprogram som man får gratis.

Alla vet vi väl att man måste akta sig för virus och annat otäckstyg på webben.

Antivirusprogrammen är många – MacAfee, Norton, Panda...

För den som vill klara sig billigt finns t ex AVG som kan laddas ner gratis från [www.download.com](http://www.download.com). Programmet har fått bra betyg i pressen. Det uppdaterar virusinformationen varje dag (under förutsättning att man använder datorn) vid samma klockslag som man installerade det, eller senare om datorn inte är i gång just då.

Adware kallas andra otrevligheter som inte är virus men ändå inte hör hemma i datorn. Det kan t ex vara spionprogram som vidarebefordrar information om vart vi surfar och i värsta fall avslöjar våra superhemliga lösenord. Från Download kan man också ta hem Ad-Aware som rensar hårddisken från den här sortens smörja.

*Nils Lindgren*

---

## Klurighet

### Här kommer lite djupa funderingar

Vi har för bråttom i vår hektiska värld för att vi skulle ha tid att stanna och tänka på livets grundläggande frågor, såsom:

Varför kommer pizzan fram snabbare till kunden, än ambulansen till patienten ?

Varför finns det parkeringsplats för rörelsehindrade framför skridskobanan?

Varför beställer folk en dubbel osthamburgare med stor pommes frites och Cola light?

Varför köper vi hotdogs i tiopack och korvbröd i åttapack?

Varför målar kvinnorna sina ögon med öppen mun?

Varför är inte ordet förkortning kortare?

Varför trycker vi på start när vi vill stänga av datorn?

Varför finns det inte kattmat som smakar mus?

Varför står det på hundmatburken 'ny bättre smak', vem har testat detta?

Alla känner väl till flygplanens svarta låda, som alltid håller sig oskadd. Varför tillverkar man inte flygplanen av samma material?

Varför trycker du fjärrkontrollens knappar hårdare när batterierna är nästan slut?

Varför tvättar vi handdukarna, händer är väl rena när de torkas?

Varför använde Kamikaze-piloterna hjälm?

Hur har man fått skylten 'gå inte på gräsmattan' ut till mitten av gräsmattan?

När ett ord är fel i ordboken, hur vet man det?

Har arbetarna på Lipton kafferast?

När jag köper en ny bumerang - hur blir jag av med den gamla?

Varför har byggnader som ska var öppet dygnet runt överhuvudtaget lås?

*Arne Sundberg*

## Lösning till läsövning

Ur Svenarum (F) C:3 s 272

Uti Swenarum Socken År 1843. döde och begrafne

Personer Fortsättning

---

4. 5.

	Hustrun	Åsen			Kallbrand	Joel och Modren		
	Sigrid	under			i	Sigrid uti Broddarp		
10.	3/6	11/6	Joelsd <sup>r</sup>	Mörhult	72	16	Benet	af Åker S <sup>n</sup> . Modren

dog wid födelsen, och denna fick hennes namn. Fadren dog då hon war 2. år Hos en morbror 1. år Hos Farbror i Brod-  
torp till 13. års ålder. Barnflicka hos Länsman Westlund  
i Frostås 3. år 2. år hos broder i Broddarp 2. år Tjen-  
te i Tofteryd Prestgård 10. år på Thorarp här i Socknen  
3.år. Gift wid år 1802. uti Knutsbråten af  
Wrigstad Socken med dr. Arwid Jansson i Ettrarp  
I Wirestorp Norrgård 2. år Han blef Dragon  
för Mörhult och flyttade till Bygget, samt  
följde armeen åt Tyskland 1813. der han dog i  
Stralsund 1814. \_\_ En Son 1. dotter döda 1. Flicka lefwer  
Omgift 1815. Pingest med nu efterlämnad  
man Dragon Peter Johannisson Kling  
Med honom från Bygget till Åsen 1840.  
2. Söner 1. dotter som lefwa. \_\_ Rask \_\_ Röta  
i benet 1835. som trol. blef hennes död  
efter 5. dygns sjukdom